

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 16 september 2022



~~Wij blij dat we voor de startsein de schuur van de Flapperpleats als uitwijkmogelijkheid hadden zeg...
Ons ontbijt zou compleet zijn weggewaaid en geregend daar aan het Piel, zoals het nu lijkt.~~

Wijziging...

Ontbijt in het Lokaal en de startviering in de Pieltsjerke! Tijden blijven gelijk!

Het ontbijt begint om 9.15 uur. Neemt u zelf wat belegde boterhammen mee? Voor koffie, thee en suikerbrood wordt gezorgd. De dienst begint om 10.00 uur en natuurlijk speelt de kopergroep. We sluiten af met koffie met iets lekkers en er is een kinderactiviteit!

Achterop de liturgie van morgen vindt u een eerste idee van onze najaarsactiviteiten. Natuurlijk hoort u daar in de volgende nieuwsbrieven nog veel meer over.

Wel en wee

Velen van u hebben inmiddels gehoord dat mw. Joke Jebbink met spoed moest worden opgenomen in het MCL met heftige klachten. En je moet er niet aan denken hoe het zou zijn gegaan als er die ochtend niet iemand aan de deur was gekomen die bleef bellen toen er niet direct werd opgedaan. Joke ligt nu op de intensive care, tenminste, dat is het laatste bericht dat wij hebben gehoord.

We hoorden ook van andere zware beslissings- en behandeltrajecten van dorpsgenoten.

We zijn in gedachten bij iedereen die het zo moeilijk heeft, zowel de zieken als hun naasten. We willen er voor hen zijn zoals God er ook voor hen wil zijn.

De foto van Attie Bak laat een prachtige zonsopgang zien, op 12 september. De zon gaat weer op. Dat het zo mag worden voor wie het zwaar heeft.



Zingen



Wiebs Leenstra vroeg of deze poster ook in de nieuwsbrief en in het Ringblad kon. Natuurlijk, graag zelfs. Want wat is er nu mooier dan zingen? Nou ja, blazen natuurlijk, maar verder toch helemaal niets? En dan ook nog meezingen op projectbasis, ideaal voor wie zich (nog) niet vast aan een koor wil binden.

Ik zou zeggen: heren onder ons, waar wacht u nog op?



Wat is dát voor geheimzinnigs? Trudy Roodhuis fietste langs dit kunstwerk in Veenklooster en stuurde een paar fraaie foto's op, inclusief beschrijving. U ziet twee bustes in de kleuren van de Oekraïense vlag met elk een bloemenkroon op het hoofd. De kronen zijn gemaakt naar het voorbeeld van een eeuwenoud Oekraïens gebruik. Ze stonden symbool voor puurheid en vruchtbaarheid, en worden tegenwoordig gezien als symbool van een trots verleden en een veelbelovende toekomst. Dorpsbewoners in Veenklooster maakten de kronen van bloemen en grassen uit de buurt, als steunbetuiging aan Oekraïne.



Wat bijzonder Trudy, dank je wel.

Spreek van de week

Uit het spreukenboek dit keer. Een uitspraak van Georges Bernanos.

Vrijheid is geen voorrecht, het is een opgave.

Nog even een foto

Nog mooi plek op deze pagina voor een foto van Attie die ik een paar weken geleden kreeg: een zonnebloem bij de schuur van Gerlof, in het avondlicht.



Gebed

Ik sluit af met een gebed uit de map van Tsjikke Leenstra, dat past bij de berichten uit het dorp deze week. De foto met een appel- en een vijgenboom is gemaakt door Froukje Hofstede en laat iets zien van de nieuwe kracht waar het gedicht mee eindigt.

Soms is 't krekt as kinst net fierder,
fielst dy wurch, ferslein, ferlern,
wurdt de lêst dy hieltyd swierder,
Woest wol skûlje as in bern.
Bisto yn dyn striid allinne,
fjochtest tsjin dysels it meast.
As der swierrichheden binne,
wêr fynsto dan help en trest.

Bisto wurch en út 'e liken
fan gewraksel om 'e nocht,
docht it elke kear wer bliken
dat gjin minsk dyn pine sjocht,
dan meist yn dat lijen witte:
al dyn soarchen, noed en lêst
kinsto earne achterlitte,
yn gebed fynst wol wer rêst.

Sykj' in plak, stil en ferlitten
en doch dêr dyn hannen gear.
Bliuw dêr mar wat rêstich sitten
en do fielst gjin wurgens mear.
Yn dyn hert bisto ferromme,
't wurdt wer ljochter lang om let.
En wer nije krêften komme,
inkeld troch sa'n stil gebed.

Grytsje Kingma út Tûzen dagen



Tot slot

Graag tot ziens op de startsnein allemaal! Anneke van Mourik.