

### Actie voedselbank nu echt van start



De poster hiernaast is gemaakt door onze stagiaires Wytske en Rommy. Ze hangen op diverse plaatsen in het dorp en er kan geen misverstand meer bestaan: de actie is nu echt begonnen.

Vanochtend zag ik in de winkel al heel wat producten in de voedselbank-winkelwagen liggen. De actie loopt tot 3 november, u hebt dus nog tijd om mee te doen.

### Wijziging kindernevendienst

Misschien dat niet alle lezers het begrip kennen, maar een kindernevendienst (in het Fries nog veel mooier: bernjenkentsjinst) is een activiteit voor kinderen tijdens de kerkdienst. De kinderen krijgen in een aparte ruimte – bij ons meestal het lokaal - een Bijbelverhaal te horen en gaan daarmee aan de slag, vaak op een creatieve manier.

In theorie is er om de twee weken kindernevendienst, maar in de praktijk kwam het te vaak voor dat er geen kinderen waren. Daarom is nu besloten om de **kindernevendienst te concentreren op bijzondere dagen**: Pasen, Pinksteren, Kerst, startzondag en als er een doopdienst is of tentdienst tijdens het dorpsfeest.

Als er op andere zondagen kinderen in de kerk zijn, dan kunnen die tijdens de preek aan de slag met onze beroemde tasjes gevuld met boekjes, tekenmateriaal enzovoorts.

Ekie Wendelaar Bonga heeft na heel veel jaren besloten te stoppen met de kindernevendienst. Wat zul jij een kinderen onder je hoede hebben gehad Ekie. Geweldig zo'n inzet. Dank je wel!

We gaan er tijdens de gemeenteavond op 28 november aandacht aan besteden, dus je bent gewaarschuwd.



### Wel en wee

Heel goed nieuws over Joke Jebbink. Ze gaat snel vooruit, is aan het revalideren en ligt niet meer op de IC maar op de longafdeling. Wat een vechtlust. Het adres voor kaarten: MCL afdeling M, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden. De foto is vandaag gemaakt door Froukje Hofstede. Zoveel kleuren nog zo laat in het jaar!



## Kerk op vakantie

Nou ja, op vakantie... Eigenlijk gewoon zaterdagavond 15 oktober in de kerk van Blauwhuis. Maar wel een hele bijzondere zaterdag, want de St. Vituskerk was op die dag precies 150 jaar geleden tot parochiekerk gewijd. Dat werd gevierd met een plechtige en stijlvolle dienst vol rituelen en muziek, en daarna een receptie. Cees was een van de genodigden en maakte de foto links. Op de foto rechts staat het jubileummagazine. Wie dat wil inzien, kan het bij ons lenen.



## Spreek van de week

De spreek van de week vond ik in de liturgie van de viering waar ik het zojuist over had.

*Je moet zeilen op de wind van vandaag,  
De wind van gisteren helpt je niet vooruit,  
De wind van morgen blijft misschien wel uit,  
Je moet zeilen op de wind van vandaag.*

## Gebed

Het gebed hieronder komt – iets ingekort – uit een van de Taizéliturgieën die Ineke Feenstra en Riny Visser wekelijks rondsturen. De herfstfoto van de oranje zwam had ik nog van Attie Bak (het is een Zweedse zwam).



Heer God, laat ons winnaars inzien wat we onderweg zijn verloren, en geef ons de kracht om de winst te delen met anderen.

Heer God, laat ons verliezers inzien wat we met ons verlies hebben gewonnen, en geef ons de kracht dit te benutten bij het verwerken van ons verlies .

Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn uitgesproken, maar die op onze lippen branden.

## Tot slot

Een hartelijke groet van de kerkenraad, Anneke van Mourik