

Wintertijd



Als u zondagochtend een uur te vroeg ergens arriveert (in de kerk bijvoorbeeld), bent u vergeten dat in de nacht van zaterdag op zondag de klok een uur wordt teruggezet: de wintertijd begint.

Actie voedselbank: nog een paar dagen!

De actie voor de voedselbank loopt nog maar een paar dagen, namelijk tot en met **woensdag 2 november**. Ik hoorde in de winkel dat er al veel is verzameld. Van Lars begreep ik dat ook de herfstvakantiegasten zich niet onbetuigd laten. Ook op Dankdag (zie hieronder) besteden we aandacht aan de voedselbank. Er staat een doos in de kerk voor de allerlaatste producten, en ook de collecte is voor de voedselbank bestemd.

Woensdag 2 november Dankdag voor Gewas en Arbeid

Aanstaande woensdag is het Dankdag, een dag waarop we extra stilstaan bij de zegeningen van alles wat de natuur en mensenhanden aan goeds voortbrengen. 's Avonds om 19.30 uur is er in de Pieltsjerke een dienst samen met Oudega. Iedereen is van harte welkom.



Thema-avond rituelen maandag 7 november



Vier kaarsen: de een oud, de andere jonger. Barbera Kersbergen koos dit plaatje als illustratie bij de thema-avond op 7 november. Die avond gaat het over rituelen: de een oud, de ander wat jonger. Maar allemaal hebben ze hun betekenis. Wat doen rituelen met ons? Hoe kunnen we ze gebruiken, voor onszelf of in de kerkdiensten? Barbera neemt ons mee in de wereld van rituelen en laat ons er ook zelf ervaring mee opdoen.

De inloop is op 7 november vanaf 19.45, zodat we om 20.00 kunnen starten. We kijken uit naar deze bijzondere avond. Van harte aanbevolen bij iedereen in Gaastmeer en verre omstreken.

Wel en wee

Mw. Joke Jebbink ligt niet meer in het ziekenhuis! Ze is deze week 'verhuisd' naar de Ielânen voor verdere revalidatie. Via Ludwine en Annalies, die vandaag op bezoek waren, bedankt Joke iedereen heel hartelijk voor alle kaarten en andere blijken van belangstelling. Ze is vol goede moed en wij wensen haar dan ook een voorspoedig verder herstel toe. Haar adres: De Ielânen afd. De Stinzen k.12, Harste 11, 8602 JX Sneek.

De hele herfst in één paddenstoel, dat is de foto hiernaast. Geweldig! Betty Wiegersma stuurde de foto op.



Adres



In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat ik het volledige nieuwe adres van mw. Dieuwke van Netten nog niet had, omdat ik het huisnummer niet wist. Prompt ligt er een briefje in de bus met deze foto.... Dankjewel Lonny.

Het volledige adres is dus mw. Dieuwke van Netten – Visserma, Talma State, Tollewei 33-114, 8621 CX Heeg. Nu is het helemáál zeker dat uw kaart aankomt en dat u voor de goede deur staat als u op bezoek gaat.

Versier eens een raam

Hebt u zich al aangemeld voor het versieren van uw raam in de adventsperiode? De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen in de Grutte en Lytse Gaastmar hun raam versieren. Elke dag wordt er (figuurlijk) een nieuw raam geopend, zodat op 21 december alle ramen te zien zijn. Doe mee! Voor aanmelden of meer informatie: stichtingkwyk@gmail.com of 06-29297249 (Margriet Burgers)

Ook wij hebben ons aangemeld voor het Adventsproject van Kwyk. We gaan een raam in de kerk versieren. Nou ja 'we': de leiding van de jeugdclub! Daar zijn we heel blij mee. Op zondagmiddag 27 november, de eerste zondag van Advent, wordt het raam feestelijk geopend met muziek. Zet u het vast in de agenda?



Jeugdclub Gaastmeer en Club 2022 - 2023

Over de jeugdclub gesproken: op 2 november is alweer de tweede activiteit gepland: lasergamen, als ik het goed heb onthouden. De jeugdclub Gaastmeer is er voor jongeren van de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs.

Club 2022-2023 van Oudega en Gaastmeer, voor kinderen uit groep 7 en 8, trapt het seizoen vandaag af (28 oktober). In It Beaken om 19.30 kennismaken, samen eten en dan een spannend spel. Klinkt goed allemaal.

Schaar, chrysant, groen...

Moeilijke woorden om uit te spreken als je moedertaal Oekraïens is. Daarom werd in het taalcafé deze week het nuttige met het aangename verenigd. Het Nederlands werd spelenderwijs geoefend onder het maken van een herfstbloemstuk. Gouden idee. Ik begreep dat er met veel enthousiasme is gebloemschikt en geoefend, natuurlijk onder deskundige leiding. Fijn dat het zo kan, en wat een mooie kleuren heeft de herfst toch.



Foto's in de nieuwsbrief



Het is u misschien opgevallen dat er in de nieuwsbrief bijna nooit mensen op de foto's staan. Zo waren er bijvoorbeeld dit keer ook foto's waarop de Oekraïense dames trots poseren met hun bloemstukken. Toch plaats ik die niet. Dat heeft twee redenen. Allereerst staat in onze privacyrichtlijn dat we in openbare publicaties (wat deze nieuwsbrief toch is, want hij komt op de website) foto's met mensen erop vermijden. En als ze worden geplaatst, dan alleen met toestemming van de gefotografeerden. Dat laatste is in de praktijk vaak omslachtig.

De tweede reden geldt specifiek voor onze Oekraïense gasten. Oekraïne is een land in oorlog, en dan moeten we geen enkel risico nemen als het gaat om de veiligheid. Nu weet ik dat er heus niet ergens iemand de website van de PKN Gaastmeer aan het afstruinen is op zoek naar foto's. Maar dat stadium is de cybercriminaliteit ook al lang voorbij. Met hypermoderne zoekmethoden worden automatisch gegevens uit duizenden bronnen gecombineerd tot bruikbare en dus in voor de slachtoffers gevaarlijke informatie. Dat moeten we koste wat kost voorkomen. Ik weet dat sommigen mij hierin wat ver vinden gaan, maar geloof mij, ik zeg dit niet zomaar. Zo, dit moest ik even kwijt.

Spreek van de week

Moeder Theresa heeft eens het volgende gezegd:

*Ik weet dat God mij niet meer te dragen geeft dan ik aankan,
Maar soms zou ik willen dat Hij wat minder vertrouwen in mij had.*

Zegen

Deze week eindig ik met een zegenwens in een medaillon Froukje Hofstede kreeg de medaillon als geschenk en stuurde een foto toe voor de nieuwsbrief. Ik heb de tekst een beetje vrij vertaald, om het ritme en rijm te kunnen bewaren. Dan wordt het een wens die je gemakkelijk kunt onthouden en dus ook heel vaak naar anderen kunt uitspreken of in elk geval uit-denken.



Een Ierse zegenwens

Dat zegen je deel wordt,
dat onheil verstomt
en dat enkel maar blijdschap
je huis binnenkomt.

Als ik 'Ierse zegenwens' zeg, moet ik altijd weer denken aan die Ierse inzending voor het wereldwijde project met zegenwensen in coronatijd. De inzendingen zijn allemaal samengesteld uit individuele zangers en muzikanten die toch samen een lied vertolken. Ik vond de Ierse inzending de mooiste. Vooruit, nog één keer de link: [The Irish Blessing - over 300 churches from our island sing a blessing over Ireland and beyond ... - Bing video](#)

Tot slot

Met een groet namens de kerkenraad en tot de volgende nieuwsbrief!

Anneke van Mourik