

Uitnodiging



Thema-avond over rituelen

We gebruiken allemaal rituelen, vaak zonder dat we het ons realiseren. Neem nu het aansteken van kaarsjes in de kerk of de gebruiken bij een huwelijk of begrafenis. Maar wat is de kracht van rituelen eigenlijk? Welke rituelen passen bij u / bij jou, en welke rituelen passen bij de kerk van vandaag?

Maandag 7 november 2022, 20:00 uur

In het lokaal bij de Pieltsjerke in Gaastmeer, J.J. Hofstrjitte 14

Programma

19.45 uur: Inloop met koffie en thee

20:00 uur: Opening

Inleiding met dia's en gesprek "Bewust leven met rituelen, binnen en buiten de kerk", door Barbera Kersbergen, ritueelbegeleider bij Afscheid

Rond 21.00 uur: Pauze

Mini workshop: Rituelen en goede wensen

Uitwisseling van ervaringen: welke rituelen passen bij jou en bij de kerk van vandaag?

22.00 Sluiting

Van harte welkom!

Tel. Pastor Ludwine Andel: 06 41833319

Opgave is niet nodig

