

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 11 november 2022

Een korte nieuwsbrief dit keer want o wat heb ik het weer druk op mijn manier. Maar een paar dingen wil ik natuurlijk wel graag kwijt.

Sint Maarten

Een dorpshuis vol kinderen, lampionnen, ouders en andere belangstellenden. Tafels vol snoep en een emmer vol geld voor de Stichting Maher: het is weer Sint Maarten! Hoe hoog het bij elkaar gezongen bedrag is, leest u binnenkort op www.pkn-gaastmeer.nl.

Het taalverhaal hiernaast komt uit de scheurkalender van Taalvoutjes.



Thema-avond rituelen zeer geslaagd



Dat hadden we echt nooit verwacht: zóveel belangstelling voor onze thema-avond. Maar er waren toch echt bijna 30 mensen, uit Gaastmeer, Oudega, Greonterp, De Hommerts, Oosthem en De Legaeën. Barbera Kersbergen liet ons in het lokaal eerst kennismaken met rituelen en de ontwikkelingen in het gebruik ervan. Na de discussie en pauze was het tijd om zelf de kracht van rituelen te ervaren. Barbera had allerlei voorwerpen meegenomen (een steen, een lammetje, een bootje,...). Iedereen koos een voorwerp uit waarmee hij/zij een wens kon symboliseren.

In de kerk sprak ieder die dit wilde, zijn wens uit en vertelde waarom het gekozen voorwerp daar een symbool voor was. Daarna klonk de klankschaal. We hoorden indrukwekkende en heel persoonlijke wensen. Wat mij betreft werd heel duidelijk dat een ritueel kan helpen om gevoelens te verwoorden en verbinding tussen mensen te creëren.

16 november laatste Lighten the Night Ankertsjerke Oudega

Aanstaande woensdag kunt u tussen 19.30 en 20.30 uur in de Ankertsjerke weer luisteren naar muziek, in dit geval orgelspel. U kunt een lichtje aansteken en tot uzelf komen. Daarna is er koffie bij Wim en Ludwine Andel thuis.

Zaterdag 19 november: neem de tijd om te gedenken

Een uitnodiging voor het hele dorp. Op zaterdag 19 november staan we stil bij de geliefden die ons kortere of langere tijd geleden zijn overleden, of bij de afschrikwekkende gebeurtenissen in de wereld.

Tussen 16.00 en 17.30 is de kerk open en staan kaarsjes klaar om te worden aangestoken. U kunt als u dat wilt daarna in de bank gaan zitten om alles op u in te laten werken, of u kunt wat praten met een van de gastvrouwen/heren.



De vorige jaren hoorden we dat dit ritueel, deze manier van gedenken, als zeer waardevol werd ervaren. Of u nu wel of niet verder ooit in de kerk komt: welkom!

Zondag 20 november



Ook in de dienst van zondag 20 november ruimen we tijd in om te gedenken. We noemen de naam van onze dorpsgenote Pieteke van der Schoot die onlangs is overleden, en we steken een kaarsje aan voor overledenen die geen naam hebben. Daarna kan ieder die dat wil een lichtje ontsteken voor een geliefde aan wie we denken.

Ludwine Andel zal voorgaan in deze dienst. Na afloop drinken we met elkaar koffie in het lokaal.

PS. Dit gaat dus over de dienst van 20 november! Aanstane zondag, dus 13 november, zal ds. Saskia Leene voorgaan in de dienst.

Ik denk dat de foto hiernaast door Attie Bak gemaakt is, maar ik weet het niet zeker. Hij is in elk geval heel stijlvol.

Aanvulling kinderen in de Ankertsjerke

Vorige week kon ik nog net in de nieuwsbrief schrijven dat de kinderen van Klaver Fjouwer in groepjes in de Ankertsjerke op bezoek zijn geweest en daar ontvangen zijn door ds. Edna Zwerver en pastor Ludwine Andel. Nu kan ik het verhaal aanvullen, want... de kinderen kwamen daar met een speciaal doel. In september, toen de Ankertsjerke Tsjerke fan 'e Moanne was bij Omrop Fryslân, hadden de kinderen kleine ruitjes voor een van de kerkraden gemaakt. De meeste kinderen hadden het eindresultaat nog niet gezien, maar dat werd dus op deze manier ingehaald. Bij elk ruitje hoorde een Bijbelverhaal. De kinderen mochten met een dobbelsteen gooien om te bepalen welk ruitje had gewonnen en welk Bijbelverhaal dus verteld werd. Een groot succes, begreep ik!

Opbrengst collecte Dankdag

De collecte voor de voedselbank in de dienst op Dankdag – samen met Oudega – heeft maar liefst € 200,- opgeleverd. Geweldig!

Tot slot

Ik eindig met deze op het eerste gezicht wat merkwaardig foto. U ziet een stuk van ons huis met een wit licht erboven. Dat zit zo: we liepen afgelopen maandag na de avond over rituelen terug naar huis, samen met Wiebs en Tsjikke. We zouden ons hek binnenstappen, toen Tsjikke naar boven wees en zei: "Jim hawwe in lampe op it dak". Piepte de maan net boven het dak uit! Heel bijzonder. Op het laatst ga je overal een symbool in zien....

Ik wens iedereen een goed weekend toe en tot de volgende nieuwsbrief! Anneke van Mourik

