

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 25 november 2022

Vooraf even: aanstaande zondag begint de dienst om 11.00 uur, dat was al bekend. Nieuw is dat Ludwine Andel in plaats van Dussie Hofstra zal voorgaan in de dienst, omdat Dussie bij haar moeder moet zijn. Dussie, we wensen jullie sterkte en Gods nabijheid.

Wel en wee

Het mocht in de nieuwsbrief: Kirsten Gaarlandt, Fiskersbuorren 3, is bezig met een serie chemokuren. Een besluit over verdere behandeling volgt nog. In het begin was er ook nog sprake van een bijkomende infectie, maar nu voelt ze zich wat beter. Kirsten, onze gedachten en wensen zijn bij je in deze zware tijd.

Vorige week vertelde ik in de nieuwsbrief over Harrie Kramer, die weer thuis is gekomen uit het revalidatiecentrum. Prompt kreeg ik de vraag wat zijn thuisadres is, dit in verband met het sturen van een kaartje. Ook dit mocht in de nieuwsbrief: Het Laantje 9, 2201 XS Noordwijk.



De prachtige foto hiernaast is gemaakt door Attie Bak, ik had hem al een tijdje in mijn map met kostbaarheden maar hij komt hier zo mooi tot zijn recht: een donker land en een boom zonder blad, maar de dappere zon komt ook nu toch weer boven de horizon uit.

Jullie inspanningen zijn niet tevergeefs



Aleks en Oksana met hun kinderen, Langstrjitte 4, gaan dit weekend naar Sneek verhuizen. Ze krijgen bij de verhuizing veel hulp van mensen die allemaal niet met naam en toenaam in de nieuwsbrief willen.

Afgelopen zondag kwam Aleks aan het eind van de kerkdienst naar voren om ons toe te spreken. 'Ik weet gewoon niet hoe ik jullie moet bedanken voor alle warmte, vriendelijkheid en liefde waarmee jullie ons hebben omringd in de moeilijkste tijd van ons leven.' Daarna las hij een Bijbeltekst voor en hij herhaalde wat hij ook de allereerste keer had gezegd: 'Bedenk: jullie inspanningen zijn niet tevergeefs'.

Polina bracht het aanstaande vertrek in beeld: de kerk (met onmiskenbaar Oekraïense trekjes), glijbaan, schommel en twee engeltjes. Een van de andere kinderen tekende het hele gezin als engeltjes die wegvliegen. We zullen jullie niet vergeten en we houden contact!

Gedenken

Wat een stijlvol ritueel vorige week: het aansteken van kaarsjes in de kerk om stil te staan bij het overlijden van naasten of mensen die in onze gedachten zijn. Een spoor van licht leidde zaterdag aan het eind van de dag naar de kerk, waar op twee grote glazen plateaus door u waxinelichtjes waren aangestoken. Op zondag kwamen daar nog meer lichtjes bij. De naam van Pieteke van der Schoot – Faber werd genoemd en het bloemstuk is samen met de kaart op het betinkingsplakje naar Kees van der Schoot gebracht. Tjerie en Tryntsje veel dank voor de prachtig ingetogen aankleding van de kerk en het lichtspoor. Froukje Hofstede dank voor onderstaande foto's. Meer foto's vindt u op www.pkn-gaastmeer.nl. Linker kolom, naar onderen scrollen en dan klikken op de foto van het verlichte pad naar de kerk. Meer dan de moeite waard!



Advent

De tijd van bezinning breekt weer aan: zondag is het de eerste zondag van Advent. De komende zondagen vertelt de liturgische schikking (uiteraard: Tjerie en Tryntsje) het verhaal van vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn van Jezus. Vandaar de tafel met vier hoeken op de foto hiernaast. Op deze eerste Adventszondag: Bathseba. Aan het eind van de nieuwsbrief zet ik een wat uitgebreidere beschrijving, met dank aan Ludwine.



Adventsraam

Tijdens uw zondagmiddagwandeling moet u aanstaande zondag beslist even de kerk binnenlopen. Om 17.00 uur wordt het Adventsraam 'geopend'. De leiding van de jeugdclub neemt het voortouw voor de versiering, Leny Zeilstra speelt passende muziek en er is glühwein en chocomel. En ontmoeting natuurlijk.

Gemeentejûn

Komt u ook naar de gemeentejûn op maandag 28 november, 20.00 uur in het lokaal? De kerkenraad heeft een aantal vragen aan u en het gaat over de toekomst van onze gemeente! Ik noem: het beleidsplan, de begroting en een verzoek van de kerk in Oudega.

De Burd

Even tussendoor deze foto, die Froukje Hofstede op 19 november maakte op De Burd. Hoe is het mogelijk, zoveel moois weer vlak bij huis.



Spreek van de week

Deze hoorde ik op de radio.

Het leven is knap ingewikkeld... als je maar WILT

De uitspraak deed mij denken aan een spreuk van Loesje:

Het is makkelijker om het jezelf moeilijk te maken dan om het jezelf gemakkelijk te maken

Daar zit iets in, toch?

De leafde is it ljocht

Ik heb nog altijd hele mooie gedichten in de map van Tsjikke Leenstra. Dit is er een die heel goed bij de komende voor sommigen donkere tijd past. Graag ook even aandacht voor de foto. 'Een adembenemend mooie plek bij de Liuwedaem', schrijft Alice Steigenga erbij, 'en wat een rust'. Nou en of. Of zoals het gedicht zegt: De natuur is een pronkjuweel.



Al wit ik, dat nei tsjustere dagen
dochs wer in ljochtsje komt,
al wit ik, dat by tûzen fragen
dochs wer in antwurd komt,
kk wit, dat foar in hiel soad minsken,
der gjin ljochtsje útkomst biedt
en dat foar in hiel soad fragen
in klear antwurd net bestiet.

Dochs bloeie der blommen,
dochs sjonge de fûgels,
is de natuer een pronkjuwel.
Dan wit ik, it libben mei elkoar diele,
besykje wat foar elkoar te fielen.
Binne der dan nog tsjustere dagen,
Lit dan in ljochtsje ús fierder drage.
In blom, in fûgel, in bliid moetsjen,
sa moatte wy inoar begroetsje.
Dan wit ik, dat wat in minske jo jout,
de leafde it ljocht is, dêr't men op bout.

T. Braaksma

Tot slot

Hieronder nog de beloofde toelichting op de liturgische schikking van deze Adventsperiode! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik

Advent 2022

Het jaarthema van de PKN "samen aan tafel" wordt deze adventsperiode ook gebruikt. God is nabij en nodigt ons allen uit, we mogen horen bij een wereldwijde gemeenschap, die op weg gaat naar de geboorte van Jezus.

Als basis voor de schikking is daarom een tafel genomen. In de lezingen op de vier adventszondagen gaat het over vier vrouwen, die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (mede)dragere van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen.

Vandaag is het 1 e Advent: 2 Samuel 11:14-27, Matteüs 1:6.

De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot.

Haar naam is Batseba, maar nu is ze een vrouw zonder naam. We horen een pijnlijk verhaal over een mooie vrouw. God geeft haar leven een nieuwe betekenis.

Batseba verloor haar man: we zien paars als kleur van de rouw en geel als Koninklijke kleur omdat koning David haar tot zijn vrouw nam. In de basis werken we van het sobere jute, teken van inkeer en bezinning, toe naar het hoopgevendende groen, als teken van nieuw leven. Een kwart van het kleed is vandaag al bedekt met groen.

Meditatieve tekst: Jong is zij, mooi in paarse rouw, aan de Koninklijke tafel.