

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 9 december 2022

Nou, dat is ook wat. Drie jaar lang covid buiten de deur weten te houden en dan slaat het coronavirus hier toch nog toe! Cees en ik allebei covid. We zijn wat grieperig, verder niet zwaar ziek en we hopen ergens in de komende dagen weer naar buiten te kunnen. De nieuwsbrief wordt deze week wat korter dan gebruikelijk.

Kinderkerstspel op de film

Advent	Advent	Advent	Advent
Maria wacht op de komst van Jezus	Jozef wacht op de komst van Jezus	Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus	Wijze mannen verwachten de nieuwe koning
zondag 4 december 2022 Lucas 1:26	zondag 11 december 2022 Matteüs 1:18 - 1:24	zondag 18 december 2022 Lucas 2:22 - 2:40	zondag 25 december 2022 Matteüs 2:1 - 2:17

We gaan met de kinderen een mooi kerstspel instuderen. Dit heeft de titel: **Geen stille nacht!** Dat belooft heel wat. De rollen zijn inmiddels verdeeld en de kinderen hebben al een keer geoefend. Elke advents zondag gaan we hier mee aan het werk en met Kerst zullen we laten zien wat er bedoeld wordt met: 'Geen stille nacht!' Dit project gaat in samenwerking met de leiding en kinderen van de kindernevendienst van Gaastmeer.

Hartelijke groet van: Hillie, Griet, Jantina, Grietje, Meiny, Christien, Annalies en Jenneke!

Zoals u hierboven leest, zijn de kinderen uit Gaastmeer en Oudega al druk bezig met het instuderen van het kerstspel. Geweldig dat dit project is ontwikkeld en we hopen een steentje bij te kunnen dragen. Kinderen uit Gaastmeer spelen mee en Annalies en Jenneke (van onze kindernevendienst) helpen mee in de organisatie. Met kerst hopen wij in onze dienst de resultaten op film te kunnen laten zien, we kijken ernaar uit! De kinderen van Klaver Fjouwer vieren vlak voor kerst hun kinderkerst samen met ds. Edna Zwerver en Ludwine.

Dienst 11 december in het lokaal



Dit is een foto van de schuilkerk *Ons' Lieve Heer op solder* in Amsterdam, nu een bekende toeristische trekpleister. Ik moest daar even aan denken nu wij aanstaande zondag onze dienst in het lokaal houden. Ik heb nogal voor verwarring gezorgd door een verkeerde datum te noemen in de vorige nieuwsbrief, maar de proefdienst in het lokaal is aanstaande zondag, 11 december dus (voorganger: Wim Andel). Het wordt koud, dus we besparen direct al een paar kuub gas. We denken dat een viering in het lokaal ook een andere sfeer geeft dan in de kerk, en we zijn benieuwd naar uw ervaringen. Die kunt u kwijt tijdens het koffiedrinken na de dienst. Dus laat van u horen.

Op 11 december ligt ook de intekenlijst voor het koffiezetten volgend jaar klaar in het lokaal. Teken vooral in, want vele handen maken nog steeds licht werk.

Liturgisch blomstik 3^e adventszondag

Vandaag lezen we het verhaal van Rachab, die zich bevindt aan de rand van de samenleving van Jericho. Ze verlangt naar een ander leven en helpt twee spionnen via een rood koord te ontsnappen. Op deze derde advent wordt de schikking uitgebreid met rode vruchtjes, die verwijzen naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van de vurige liefde, van gevaar en van pijn. De vleugeltjes van de es symboliseren dat Rachabs leven lichter wordt, doordat ze een nieuw leven kan beginnen. Inmiddels zijn we over de helft van de adventsperiode, drie kwart van het tafeltje is nu groen, het nieuwe leven komt steeds dichterbij, het duister zal verdwijnen, het gloort een nieuwe toekomst voor deze wereld.



Gebed

Deze keer uit de digitale Advenstkalender, weet u wel, de kalender waar u elke dag een tekst en een vraag of lied vindt. Hij is weer erg goed, vind ik. Kijk op www.pkn-gaastmeer.nl. De foto van Attie Bak ademt de sfeer van het gebed, met de gebrokenheid van de aarde en de hoop op warmte van de zon.



Heer onze God,

*Dank dat uw Zoon naar deze aarde kwam
in een familiegeschiedenis van gewone mensen.
Van gebroken mensen.
Van vrouwen zonder naam.
Heer, wees aanwezig bij hen
die denken dat ze niet van waarde zijn.
Geef hen betekenis in U.
Mogen ook wij voor hen tot extra zegen zijn
In deze komende tijd.
Om Jezus' wil*

Amen

Club 2022/2023: kinderen van groep 6,7 en 8 opgelet:

[Vrijdag 16 december van 19.30 tot 21:00 uur bij Smederij Hoekstra in bij te Oudega :](#)

We gaan een prachtige kerstster lassen bij Anne Hoekstra in de smederij!

Tot slot

Froukje Hofstede fotografeerde dit kerstengeltje in haar tuin. Ik sluit ermee af en wens u een goed weekend namens de kerkenraad!
En denk eraan: aanstaande zondag wordt het versierde raam op Munkedyk 6 geopend!

Anneke van Mourik

