

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 23 december 2022

Deze nieuwsbrief wordt een echte kerstspecial, zóveel mooie foto's en ander materiaal kreeg ik binnen. Maar ik begin met het wel en wee.

### Wel en wee



Het gaat al een poosje rond in het dorp, het bericht dat Gerrit Renema zo lelijk gevallen is onderweg naar Workum. Het is nog een wonder dat hij niets heeft gebroken. Toch heeft hij veel pijn. Het wordt langzaam beter, maar hij is er nog niet. Heel veel sterkte en hopelijk herstelt u helemaal!

Wat ook rondgaat in het dorp, is de griep. En corona. Je spreekt bijna niemand meer die niet ziek is of net ziek is geweest. En nu maar hopen dat niemand er ernstige klachten aan overhoudt. Voor iedereen die zich slecht voelt: deze zon in het midden van een ster. Dubbel licht, dag en nacht. Deze bijzondere foto is gemaakt door Attie Bak.

### Kerstdienst Oekraïeners

Vorige week schreef ik over de kerstdienst voor Oekraïense vluchtelingen vanuit de kerk van Donkerbroek, waaraan ook Alex meewerkt. De viering staat nu op YouTube: [святкування різдва україна - YouTube](#) Het blijft wringen, de Oekraïense tekst bij de Friese kerk. Hoe mooi de viering ook is, laten we bidden dat er een oplossing komt voor deze oorlog, zodat ieder weer kerst kan vieren waar hij of zij dat wil.



святкування різдва україна

### Kerstdienst Gaastmeer



Ook wij kunnen misschien in de kerstdienst Oekraïense dorpsgenoten begroeten. Het wordt in elk geval een dienst waarin het Licht zal stralen. Het liturgisch bloemstuk voor kerst is al klaar, ik laat het nog niet zien want dan is de verrassing eraf. Wat u wel op de foto ziet, is de kerststal bij Ludwine thuis. In de dienst zondag is ook de film te zien die kinderen uit Oudega en Gaastmeer hebben gemaakt: 'Geen stille nacht'. We zijn zo nieuwsgierig hoe het geworden is! Op [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl) staat een heel klein voorproefje en dat ziet er veelbelovend uit. Speciaal voor deze film is nu ook het scherm definitief bevestigd en zijn er rolgordijnen aangebracht voor de verduistering. Dank kerkrentmeesters!

De kopergroep van Concordia zal de samenzang begeleiden, altijd een hele prestatie zo vlak na het krystkonsert. Maar vooral natuurlijk luisteren we naar de kerstboodschap en de woorden van Ludwine daarbij. De dienst begint om 9.30 uur. Kinderen zijn trouwens in de dienst ook van harte welkom, aarzel niet, we hebben naast de film nog méér voor hen bedacht.

## Luiers in de gracht

In de voorbereiding op kerst neemt muziek voor velen een belangrijke plaats in. We hebben prachtige concerten achter de rug. Het kerstconcert afgelopen zondag in Heeg bijvoorbeeld, maar zeker ook het krystkonsert van Concordia met Ypie-Nynke Martens als soliste, in een bomvolle en sfeervolle kerk. Vanaf mijn plek kon ik zien hoe iedereen genoot. Wist u dat er op [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl) foto's en filmpjes van het concert staan?

Door al die muziek moest ik ook steeds terugdenken aan een heel oud Nederlands kerstliedje, dat we ooit hebben gezongen met de cantorij waar ik toen lid van was. Helaas heb ik de tekst niet terug kunnen vinden, maar het ging over de geboorte van Jezus in een koude winter. Een van de regels uit het lied luidt: 'En Jozef waste de luiers in de gracht'. Ik vind dat zo ontroerend. Mensen proberen zich voor te stellen hoe het gegaan moet zijn rond Jezus' geboorte, en dat doen ze in de context van hun tijd en hun omgeving.

Op de afbeelding hiernaast is Jozef ook bezig met de huishouding: zo te zien doet een engel de was en droogt Jozef een luier bij het vuur.

Hoe zou de geboorte van Jezus in onze huidige tijd en omgeving verlopen zijn? Ik waag me niet aan een speculatie. Waar het om gaat is natuurlijk juist de tijdloosheid van de kerstboodschap. Een God die ons zo liefheeft dat hij ervoor kiest om dicht bij ons te zijn, in alle eenvoud. Mooier bestaat niet.



## Versierde ramen

In deze adventstijd valt er heel wat te zien in het dorp. Het Kwykproject 'Versierde ramen' is bijzonder goed geslaagd. Aan het begin van het krystkonsert blikte Marianne Zoetmulder nog even terug. Inmiddels zijn alle ramen 'open' en kunt u een mooie route door de Grutte en Lytse Gaastmar lopen. Kunt u gelijk nog even een wens in de wensboom bij Feike en Tryntsje Hoogterp hangen (Wielydk 18, u ziet de boom vanzelf).



Er komt nog een uitgebreide fotoreportage – in de Praatmar, denk ik - maar ik kon het niet laten om hier al even een klein voorproefje te geven. Links het raam van Feike en Tryntsje, gefotografeerd door Attie. Rechts het raam bij ons, versierd door Trudy Roodhof en min of meer op de foto gezet door mij.



## Versierde kerk

We hadden al een mooi versierd raam in de kerk, maar nu is ook de verdere kerstversiering aangebracht. Het is net of het elk jaar mooier wordt, echt waar. Veel dank weer aan Tjerie, Tryntsje en Jetty, en Pie dank voor het aanbrengen van de lichtjes. Op de foto's ziet u het werk in uitvoering en een stukje van het resultaat. Met het krystkonsert hebben we er al volop van kunnen genieten en in de kerstdienst gaan we dat ook doen. Maar u weet het, de kerk is altijd open dus als u toch de adventsroute met versierde ramen volgt, neemt u dan ook de kerk even mee.



## Aggregaten aangekomen

Vanuit Oekraïne kwam het bericht dat beide aggregaten goed zijn aangekomen. Ons gebaar wordt enorm gewaardeerd. We hopen dat met behulp van de aggregaten in elk geval een beetje warmte in de beide dorpen kan worden gebracht. Door uw royale giften hebben we ook kunnen bijdragen in de vervoerskosten.

## Avondgebed oudjaar



Hier ziet u de klok in het lokaal, nou ja, hij lijkt er een beetje op. Op oudjaarsavond om 19.30 uur houden we in het lokaal een eenvoudig avondgebed. Met een terugblik en een vooruitblik. De viering wordt (be)geleid door Ludwine en mij.

Na afloop zet opperschenker Cees snel de chocolademelk en glühwein op het vuur en kunnen we nog even samenzijn. Van harte uitgenodigd!

## Liefde voor het vak

Ik had het al op Facebook gezet, maar ik moet het hier ook even kwijt: zó bezorgde Lars van de Dagwinkel vandaag onze kerstboodschappen. Een feest om te zien en je wordt toch blij van zoveel liefde voor het vak?



## Winterstilte

Froukje Hofstede stuurde onderstaand gedicht toe. Ik dacht heel even 'wat een ouderwetse taal' maar al na een paar zinnen raakte ik in de ban van de sfeer die de dichteres weet te scheppen. Het gedicht past ook prima bij de kerst: in alle drukte juist ook tijd nemen om stil te worden en op je in te laten werken wat groter is dan jijzelf. De foto ernaast is al even mooi. Hij is gemaakt door Trudy Roodhof, gewoon in haar garage tijdens de vorstdagen van vorige week. Schitterend.



## Tot slot

Namens de kerkenraad wens ik iedereen mooie en af en toe stille kerstdagen toe.

Anneke van Mourik