

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 3 februari 2023

Terugblik thema-avond Geloven in de bajes

Het was weer een boeiende thema-avond afgelopen maandag. Jet Schut vertelde van alles over haar ervaringen met geloof en zingeving in de bajes. Na de pauze verdiepten we ons in de vraag: als je zelf in een cel zou zitten, wat zou je dan in elk geval mee willen nemen en wat zou je het meeste missen? En hoe zou jij je geloof vormgeven?



De avond was veel te snel om. Het toeval wilde dat de PKN net een project is gestart om gevangenen en hun familie te ondersteunen, en daar hebben we snel een gift naartoe overgemaakt. Helaas hoorden we dat Jet direct na (ik zeg NIET: door) de thema-avond ziek is geworden. Beterschap namens ons allemaal en dank voor deze avond. Op www.pkn-gaastmeer.nl staan foto's!

Wel en wee: abonnement



Gelukkig kan ik u melden dat de knie van Cees besloten heeft om nu toch echt te gaan herstellen. Het gaat duidelijk vooruit. We hoorden dat deze week nog twee Gaastmeeders zo'n operatie hebben ondergaan. Iemand stelde al voor om een groepsabonnement te nemen... Vandaag was frou Baukje de Jong – Renema aan de beurt, en ze stuurde vanavond al een appje om te laten weten dat de operatie goed gegaan is. We wensen alle revalidanten een goed herstel toe. Het is een forse ingreep met een lang traject erachteraan. Attie Bak zette speciaal voor hen de eerste liderkes (sneeuwkllokjes, ik was het woord ook alweer kwijt) op de foto. Een hoopvoller beeld bestaat er niet!

Zondag koffie en Fryske tsjinst

Aanstaande zondag, 5 februari, zal ds. Hinne Wagenaar bij ons voorgaan in een Fryske tsjinst. Hij is onder meer een van de initiatiefnemers van Nijkleaster in Jorwert. Rechts ziet u het logo van Nijkleaster. Omdat Hinne zondag eerst een dienst in Jorwert zal leiden, beginnen wij om **11.00 uur**. Voor die tijd drinken we gezamenlijk koffie in het lokaal. Vanaf 10.15 is de koffie klaar!



Mielridders

Maandag 6 februari is het weer tijd voor de mielridders. Om 20.00 uur in het lokaal. Benieuwd wat er dit keer op het menu staat...

Spreek van de week

Deze komt weer uit de Fryske Spreukenkalinder van Joke Jebbink. Het is een spreuk waar misschien velen van ons mee grootgebracht zijn, maar toch heeft hij wat beklemmends in zich. Stof tot nadenken in elk geval.

Hâld yn alles de mjitte,

Dat mei de earste libbenswet hjitte

Gebed voor ons

Jet Schut begon de thema-avond met een gebed van Toon Hermans. Het is of lijkt geschreven voor gevangenen, maar herkennen we er niet allemaal ook onszelf in? De mooie en krachtige foto ernaast is gemaakt door Froukje Hofstede.

Heer,
We weten dat er mensen zijn
die de moed niet meer hebben
om te bidden
ze hebben het gevoel
dat ze te ver van U zijn afgedwaald
en durven niet meer terug
diep in hun hart willen ze dat wel
want er blijft voortdurend
een heimwee naar U
ze leven met een blijvend gevoel
iets te hebben verloren

Heer,
Geef het hun terug
Zeg het hun, dat Uw liefde
grenzeloos is
en Uw vergeving ongekend
roep hen op, zoals U de dag
oproept uit de nacht
en in het nieuwe licht
zullen ze U hervinden
en gelukkig zijn.

Toon Hermans, gebedenboekje



Tot slot



Deze winterfoto van Attie Bak wil ik u natuurlijk graag nog laten zien, daarom sluit ik ermee af. Een merel die zich tegoed doet aan een appel, terwijl een engeltje toekijkt. En dat alles ook nog in een decoratieve schikking met een krans en mos.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Anneke van Mourik