

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 10 februari 2023

De beelden van de aardbeving in Turkije en Syrië kunnen we niet van ons netvlies krijgen. Er is een veelheid aan hulpinitiatieven op gang gekomen, maar er is ook zoveel nodig. Wilt u iets doen? U kunt bijvoorbeeld geld overmaken via de website naar [Giro555 start actie voor slachtoffers aardbeving - UNICEF](#). U kunt ook deelnemen aan de actie van de PKN, specifiek voor slachtoffers in Syrië (dit omdat de PKN al jarenlang relaties onderhoudt met lokale hulporganisaties daar). Stort uw gift op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Noodhulp'. Op de website van de PKN is een speciale pagina aangemaakt met informatie, projecten en een kyriëlied: [Noodhulp aardbeving Syrië | Kerk in Actie \(protestantsekerk.nl\)](#).

Op de website van de RK-kerk staat deze voorbede:

*Heer, onze God, wij bidden in deze dagen voor de vele slachtoffers van het natuurgeweld in Turkije en Syrië: neem de doden op in uw liefde, troost alle nabestaanden, en geef kracht aan allen die hulpverleners.*

Op de website van de Islam omroep:

Laten we hopen dat de Almachtige hen de nodige kracht en troost schenkt in deze moeilijke tijden.

En op de website van de PKN

*Wij bidden voor allen die getroffen zijn door de aardbevingen in Turkije en Syrië. Geef hen moed om deze tijd te doorstaan, troost als zij treuren om het verlies van geliefden, en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp. Zegen alle reddingswerk, praktische steun, medische, psychische en geestelijke zorg.*

Ik vind het altijd moeilijk, zulke gebeden na zo'n ramp die alle bevattingsvermogen te boven gaat. Troost en vertrouwen lijken immers onmogelijk in deze omstandigheden. Toch horen we dat het als steun wordt ervaren, deze gebeden. Ze zijn immers gericht tot iemand die troost en vertrouwen kan bieden, zelfs nu. Ook iets dat ons bevattingsvermogen te boven gaat.

### Wel en wee

De gebruikelijke rubrieken in de nieuwsbrief steken op het eerste gezicht wat schril af tegen het leed dat door de aardbeving is veroorzaakt. En dan is er ook nog het nieuwe offensief van Rusland in Oekraïne. Toch weten en ervaren we dat we steunen op elkaar, in onze eigen (dorps)kring. Betrokken blijven bij elkaar is broodnodig, om van daaruit ook weer anderen te kunnen helpen. Daarom nu het wel en wee uit Gaastmeer.

Na Hielke Wildschut en Cees van Mourik is ook Baukje de Jong – Renema weer thuis uit het ziekenhuis en ook voor haar breekt nu een periode van revalidatie aan. De operatie is goed geslaagd, dus dan weet je dat je revalideert voor een goed doel (zie ik thuis ook). Ook het herstel van Kirsten Gaarlandt verloopt naar verwachting, zodat een preventieve vervolgbehandeling kon worden ingezet.



Laten we extra denken aan wie het moeilijk heeft, en hen niet vergeten, ook niet als het herstel tijd vergt en alle belangstelling van de eerste periode wat afgenomen is.

De foto op de vorige pagina is gemaakt door Froukje Hofstede

### **12 februari Doopsgezinde kerk Bolsward**

Aanstaande zondag 12 februari om 14.30 uur is er in de Doopsgezinde kerk in Bolsward een voorstelling waarin Korneel Roosma antwoord zal geven op de vraag 'Wie was Geertruydt Jansdochter Hoyer?'. Ze was de vrouw van Menno Simons, maar wie was ze zelf nu eigenlijk? De kerk is open vanaf 14.00 uur. Voor koffie/ thee wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro.

### **Zaterdag 25 februari Snoeien bij de kerk**

We halen echt alles uit de kast om u bezig te houden. Deze stond natuurlijk al in uw agenda: zaterdagochtend 25 februari bomen snoeien rond de kerk. Ook de haag snoeien natuurlijk, plus snoeiafval verzamelen, vegen, koffiezetten enzovoorts. Help mee!

### **5 maart Zingen in de Martinus**



De tekst op de poster spreekt voor zichzelf. Zondagmiddag 5 maart in de Sint-Martinuskerk aan de Singel in Sneek. Naast koorzang is er veel ruimte voor samenzang met mooie en bekende liederen.

### **6 maart filmavond en mielridders, 29 maart Nijkleester**

U had van mij nog te goed de data van de filmavond in het lokaal en de deelname aan het woensdagochtendprogramma van Nijkleester. Welnu: op maandagavond 6 maart begroeten wij u graag in het lokaal, welke film het wordt hoort u nog. Op 6 maart komen ook de mielridders weer bij elkaar, om 18.00 uur. Op 29 maart gaan we met wie wil naar Nijkleester in Jorwert. Ook hierover krijgt u nog informatie. En dan noem ik maar gelijk de gemeenteavond op maandag 20 maart. Ook alvast in de agenda alstublieft.

### **Om troost en vrede**

Een passend gebed in deze tijd, ik weet niet meer wie van u het heeft opgestuurd, maar veel dank nog. De foto ernaast, gemaakt door Attie Bak, laat prachtig zien hoe teerheid/kwetsbaarheid en veerkracht (kopje omhoog) samen kunnen gaan.

## **Om troost en vrede**

De moedertaal van pijn  
leert ieder sterveling spreken  
en woordeloos verstaan we  
elkaars ingehouden smeken:

Wij jij een eindje met mij gaan  
en stapvoets mij vertroosten  
tot ik weer licht zie in het oosten  
en toekomst om naar toe te gaan?

Is het mijn hart,  
zijn het mijn zere ogen,  
dat ik soms moeizaam durf geloven  
dat God mij nog voor ogen houdt  
en dat Hij met teer mededogen  
pijnstillend zijn handen vouwt  
om mijn gekwetste leden?

*Marcel Weemaes*  
*Redemptorist, schrijver en componist*



## **Tot slot**

Graag tot de volgende nieuwsbrief, met een bemoedigende groet van de kerkenraad,  
Anneke van Mourik.