

Heel verschillend

Houdt u van gospelmuziek? Laat u dan inspireren door de G-Roots met 'You've Got a Friend & Oh Happy Day'. Ze zingen in de St. Maartenkerk in Gendringen. <https://youtu.be/zuRx5M3t2Po>

Riny Visser stuurde de link op, dank daarvoor. Terwijl ik aan het luisteren was, verschenen zoals gebruikelijk andere muzieksuggesties op het scherm. Een daarvan was [Sing along with The King's Singers: Abide with me - YouTube](#). Geen idee waarom juist die erbij stond, want het is totaal andere muziek. Wonderlijk eigenlijk dat je op zoveel verschillende manieren over je geloof kunt zingen. En voor de luisteraar is er dus altijd iets te genieten!

Aankondiging

Exacte data volgen nog, maar ik meld alvast dat we in de 40-dagentijd op weg naar Pasen weer een passende film in het lokaal willen laten zien. Dat sloeg goed aan de vorige keer. Verder willen we op een woensdagochtend naar de viering en kleasterkuier (wandeling) van Nijkleaster in Jorwert. Allebei iets om naar uit te kijken, dacht ik.

Dank



Oké, bij Cees ziet het er iets minder charmant uit, maar ook hij zit nog steeds van dij tot enkel in het verband. Of eigenlijk: opnieuw, want de wond bleef maar bloeden en er moest dus weer een drukverband om. De revalidatie is wel achterop geraakt, maar we hebben goede hoop dat het nu onder controle is.

In deze vervelende tijd hebben we ervaren hoe fijn het is als mensen door middel van een kaartje, bezoekje, mail of app belangstelling tonen. Ik moest iedereen namens Cees hartelijk bedanken en ik sluit me daarbij helemaal aan.

Gedicht

In de map van Tsjikke Leenstra vond ik een mooi gedicht. U leest het hieronder, met daarnaast een vogelfoto gemaakt door Attie Bak. Om vrolijk van te worden. En daarmee sluit ik voor deze week weer af, natuurlijk met een hartelijke groet namens de kerkenraad. Anneke van Mourik

Gedicht

Als ik me goed voel, dan sta ik voor U open,
dan ben ik gelukkig en blij, dan kan ik lachen en genieten.
Gaat het niet goed, dan raak ik gesloten,
en met mijn twijfels weet ik niet waarheen.
Dan ben ik ondankbaar en ontevreden,
mis het vertrouwen, en voel mij alleen.
Ik ben gelovig, maar het is zo moeilijk om te aanvaarden,
leed en tegenslag.
Ook al bid ik elke dag.

Sta mij dan bij dag en nacht
als ik het zwaar heb en ga klagen.
Als ik vergeet om hulp te vragen
schenk mij dan toch Uw kracht

