

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 17 februari 2023

Op 22 februari begint de 40-dagentijd. Op 24 februari is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. De aardbeving in Turkije en Syrië is nog maar 11 dagen geleden. En dan noem ik nog niet eens de oorlog en honger in andere landen, of de armoede en het geweld in eigen land. Heel veel om over na te denken in de komende periode. Vorige jaar was het thema van de 40-dagentijd 'Alles komt goed?!'. Een bijzondere vraag gezien de gebeurtenissen toen al. En het antwoord lijkt nu wel duidelijk: nee, het is niet goed gekomen.

Maar dat is toch niet alles. Juist in een tijd als nu worden we opgeroepen om – binnen onze eigen mogelijkheden – warmte en licht te verspreiden. Of met de woorden uit het gedicht op de rouwkaart van Gerrit Renema: lytse gebaren yn in grutte wrâld. Daar past het thema van de 40-dagentijd van dit jaar ook bij: 'Uit liefde voor jou'. Een oproep om te laten zien dat je voor elkaar van betekenis wilt zijn, dat het je echt om de ander te doen is.

In deze 40-dagentijd staat er ook weer elke zondag een liturgische schikking op de tafel in de kerk, met elke week wat meer kleur en vorm. Dit jaar worden vooral kronkelige takken gebruikt, zoals die van de hazelaar en de wilg. De schikkingen zijn voorbereid door Tjerie en Tryntsje en worden gemaakt door Tjerie dit keer. Op Aswoensdag, als de 40-dagentijd begint, is er bij ons geen viering en daarom bij ons dan nog geen schikking. Maar in de brochure van de PKN zie ik dat het gaat om een sobere schikking: een boog van takken, met een tekst erbij die de kern van het thema weergeeft.



Meditatieve tekst

Ontfermend gebogen
Over kwetsbaar en sterfelijk leven
Gekleurd met hoopvol groen



Aswoensdag



Op Aswoensdag, dus aanstaande woensdagavond, staat Ludwine om 18.55 klaar bij de winkel om samen met wil dat wil, naar IJlst te rijden. Daar is een sobere viering waar u ook een askruisje kunt ontvangen. Een symbolische markering van het begin van deze tijd van liefde en bezinning.

Aanstaande zondag

Even ter herinnering: de dienst is bij ons in Gaastmeer, maar het is een dienst samen met de burens uit Oudega. Voorganger is ds. J. Majoor.

Jeugdclub: bowlen op 24 februari

Heerlijk dat de jeugdclub doorgaat met het organiseren van leuke en verbindende activiteiten. Dit keer met elkaar bowlen in Sneek. Op vrijdag 24 februari om 19.00 verzamelen bij het lokaal (bij de kerk).

Veel plezier allemaal!

Wist u trouwens dat The Passion dit jaar in Harlingen plaatsvindt? Op Witte Donderdag, 6 april dus. We hebben de jeugdclub erop geattendeerd maar natuurlijk kunnen mensen van alle leeftijden erheen. Zoek op internet naar 'Passion Harlingen' en u vindt alle informatie.



Snoeiwerk



Met zo'n mooie poster moet het wel een succes worden, de snoeiochtend van de kerkrentmeesters.

Help mee, kom op zaterdagochtend 25 februari gewapend met snoeischaar, hark of bezem naar de kerk.

Voor alle harde werkers is er koffie met iets lekkers en na afloop snert!

Spreek van de week

Dit keer weer een spreuk uit het spreukenboek, en wel een zin uit 1 Johannes 4: 10.

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad.

Daar mogen ons aan vasthouden. Deze door Attie Bak gemaakte foto laat ook die prille hoop op een echte lente zien.



Gebed op Aswoensdag

Dit gebed op Aswoensdag heb ik al bijna een jaar in mijn map, maar nu kan ik het plaatsen. Het is nog even toepasselijk als vorig jaar, zij het dat we er nu misschien nog ander leed aan toe zouden voegen. Ik denk dat ds. Dussie Hofstra het gebed gemaakt heeft, maar ik vind het in elk geval prachtig.

De foto rechts is ook door Attie gemaakt: zonsondergang bij Liuwedaem, ergens in de afgelopen week.

Gebed op Aswoensdag

Hoe kostbaar en kwetsbaar een mensenleven is,
daaraan herinnert ons Aswoensdag.

We hebben onszelf niet gemaakt.

We ontvangen ons leven
met iedere hartenklop opnieuw.

We bidden dat we ons telkens toekeren
naar het licht van de zon,
naar wat leven brengt
in ons eigen bestaan en dat van anderen.

Hoe kostbaar en kwetsbaar een mensenleven is,
daaraan herinnert ons de oorlog in Oekraïne,
- ook daartoe zijn mensen in staat.

God, wees ieder nabij die getroffen wordt
en lijdt onder deze oorlog,
Geef moed en wijsheid aan wie zich inzet
voor vrede en recht.



Tot slot

Tot de volgende nieuwsbrief! Daarin zult u ook informatie vinden over onze spaaractie in deze 40-dagentijd, en over de collectes. Want 'Uit liefde voor jou' betekent ook: de ander helpen met wat je aan geld kunt missen.

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik