

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 10 maart 2023

Een sneeuwfoto mag natuurlijk in deze editie van de nieuwsbrief niet ontbreken. Attie Bak stuurde een hele serie foto's toe, waarvan ik er een paar heb uitgekozen. Ik start ermee (let vooral op de keurig gesnoeide bomen rechts) en ik sluit er straks mee af. Knap hoe Attie van zulke prutsneeuw toch nog mooie foto's kan maken.



### Indrukwekkende filmavond 6 maart

Met een mooie groep belangstellenden hebben we afgelopen maandag in het lokaal gekeken naar de film 'Des hommes en des dieux'. Het was muisstil, de film nam je hoe langer hoe meer in beslag. Veel tijd om na te praten was er niet meer, maar ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat het een hele waardevolle avond was. Zeer voor herhaling vatbaar.

En dan nu iets heel anders.

### Bijbaan assisteren zorg tweeling 0 jaar

December 2022 zijn wij in Oudega komen wonen en eind januari is onze tweeling (2 meisjes) geboren. Wij zijn zeer blij met de tweeling, maar de zorg is wel intensief. Wij zoeken daarom iemand die het leuk vindt om te helpen en onze tweeling bijvoorbeeld een flesje te geven, verschonen, wiegen, zodat wij even onze handen vrij hebben. Vergoeding in overleg. Spreekt je dit aan, dan horen we graag van je! Groeten, Saskia en Roland [Saskia.kleene@outlook.com](mailto:Saskia.kleene@outlook.com) / 06-14884503.

### Dank, wel en wee



Vorige week moest ik u melden dat mijn vader overleden was. Links ziet u het schilderij waaraan hij als geboren Rotterdammer zeer gehecht was en dat dan ook op de voorkant van de rouwkaart stond. In de afgelopen dagen ontvingen wij een overweldigend aantal condoleances. Persoonlijk overgebracht, kaarten, telefoontjes.... Wat doet dat goed!

Het gaat wel veel over onszelf dit keer, maar in de rubriek Wel en wee noem ik verder nog de operatie die Cees afgelopen maandag aan beide handen heeft ondergaan. Dinsdag moest de

linkerhand zelfs met spoed opnieuw worden geopereerd, omdat het niet goed gegaan was. Inmiddels is hij alweer een stuk opgeknapt gelukkig.

### Paaskaarten worden uitgedeeld op zondag 12 maart



Samen met gedetineerden in de vrouwengevangenis van Nieuwersluis ontwierp justitiepredikant Harma Zuidersma dit kunstwerk voor de Paasgroetenactie. Het graf wordt opengebrouwen en als je dat kunt zien, zie je iets heel kostbaars. De jaarlijkse actie om gedetineerden een Paasgroet te sturen, is altijd een groot succes. Ook dit jaar doen we weer mee. Na de dienst op 12 maart zullen Baukje en Neeltje Ykema iedereen een of meer kaarten meegeven. U krijgt natuurlijk ook uitleg. Bent u er 12 maart niet maar wilt u wel meedoen, neem dan even contact op met Ludwine of met mij.

### Liturgische schikking 12 maart

Vandaag lezen we uit Johannes 4 over Jezus' ontmoeting met een Samaritaanse vrouw. Uit liefde voor deze vrouw doorbreekt Jezus patronen en zo krijgt de vrouw een nieuwe toekomst.

Onder de schikking van vandaag ligt een spiegel; de vrouw kijkt als het ware in de spiegel en denkt na over haar leven tot nu toe. De drijvende plant staat voor water dat zo mooi kan weerspiegelen.



### Meditatieve tekst

Bronnen  
van inspiratie  
Spiegels met gedachten  
Verbinding voor mij  
en jou

### Maandag 20 maart gemeenteavond

De jaarrekeningen van de kerk en de diaconie zijn belangrijke agendapunten op de gemeenteavond van 20 maart. Als het goed is, hebt u ze per mail ontvangen en ze liggen ook ter inzage in de hal van de kerk. Maar er is nog veel meer te bespreken op de gemeenteavond natuurlijk. En te zien, want we hebben plannen om de foto's van de verbouwing van het lokaal te vertonen.

De avond begint om 20.00 uur in het lokaal.



## **Kleasterkuier Nijkleaster woensdagochtend 22 maart, meld u uiterlijk 15 maart aan**

Op 22 maart gaan we met iedereen die wil naar Jorwert, om deel te nemen aan de kleasterkuier van Nijkleaster. Om 9.30 is er een korte viering in de kerk, met daarna koffie. Vervolgens nemen we deel aan de meditatieve wandeling, deels in stilte en deels pratend over verdiepende vragen die we meekrijgen. Voor wie de wandeling te ver is: u kunt ook een stukje meelopen of u kunt in de kerk blijven en daar bezig zijn met dezelfde vragen. Bij terugkomst eten we ons zelf meegebrachte brood op tijdens een nagesprek. We willen carpoolen, dus als u meewilt, meldt u zich dan bij Ludwine, 06-41833319 of ludwinevanhoeven@gmail.com. Doet u dat uiterlijk 15 maart, dan kunnen we ook aan Nijkleaster melden met hoeveel personen we komen. De bijdrage in de kosten is € 5

## **Woensdagavond 22 maart sobere maaltijd en kringviering in Oudega**

### **Thema: Als de graankorrel sterft.....**

Ook geïnteresseerden uit Gaastmeer en andere ringgemeentes worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit bezinningsmoment in de 40-dagentijd. De sobere maaltijd begint om 18.30 uur in het Beaken bij de Ankertsjerke (graag even opgeven bij Janke Boorsma tel. 5469522 of Reinschje Hiemstra tel. 469663). Aansluitend is er om 19.00 uur een korte viering in de Ankertsjerke. U kunt ook alleen de viering meemaken die een half uurtje duurt. Opgave daarvoor is niet nodig. Nogmaals van harte welkom namens de Werkgroep vieren met Vrijwilligers (Ingrid, Janke, Reinschje, Wiepie en Yteke).



### **Kerk op vakantie**



Tryntsje Hoogterp stuurde weer prachtige foto's van kerken, dit keer onder meer in Spanje. Het kerkje op de linkerfoto staat in Panes. Prachtig in alle soberheid. De kerk op de rechterfoto heeft een heel ander karakter. Van binnen was het overal goud wat er blonk, schrijft Tryntsje.



## **Gebed**

Dit keer een gebed uit het boekje van ds. Bruinsma, passend bij de 40-dagentijd.

*Mijn Heiland, maak mij zachtmoedig en van harte ootmoedig. Schenk mij een stille geest. Verlos mij van innerlijke onrust en onvastheid. Geef mij uw vrede.*

Ootmoedig.... raar woord op het eerste gezicht. Dat -moedig heeft natuurlijk met gemoed te maken, maar wat is nu 'oot'? Ik heb het een keer nagezocht, mogelijk heb ik het er al eerder over gehad in een viering, maar 'oot' is verwant met olijk (en dat woord is ontstaan uit ootlik). Dat had u niet verwacht, denk ik. Als je nog verder teruggaat, kom je op de oorspronkelijke betekenis 'leeg'. In het

Duits bestaat nog steeds het woord öde, in de betekenis troosteloos. Maar in het Nederlandse spraakgebruik had 'oot' juist een positieve betekenis: onbevangen, ontvankelijk, gemakkelijk, niet bevooroordeeld. Vandaar dus olijk en ook ootmoedig. Maar het verhaal is nog niet uit. De leiding van de kerk, las ik ergens, heeft het woord als het ware gekaapt en in de Statenvertaling gebruikt in de minder fleurige betekenis nederig, bescheiden. Dit terwijl ze wisten dat het woord zo niet werd gebruikt. Maar ik houd het liever bij onbevangen. Een onbevangen stille geest, leeg om gevuld te worden met de hoop en liefde van Pasen. Dat is iets om voor te bidden.

### **Sneeuwpop**



Zoals beloofd sluit ik ook weer af met een sneeuwfoto. Hij mocht in de nieuwsbrief (de sneeuwpop vond het ook goed). De foto is gemaakt bij Piet en Dieuwke Visser, en u ziet pake- en beppesizzers van hen. Je fleurt er helemaal van op, van zo'n foto.

### **Tot slot**

Graag tot de volgende nieuwsbrief, Anneke van Mourik.