

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 17 maart 2023

Voordat we met de nieuwe berichten beginnen, eerst nog even een correctie op een mededeling van de vorige keer.



Weet u nog, die foto van de kinderen met sneeuwpop die vorige week in de nieuwsbrief stond? Ik had erbij geschreven: drie pake- en beppesizzers van Piet en Dieuwke. Mis natuurlijk. Op de foto staat maar één pake- en beppesizzer, Sofia. De twee andere kinderen zijn de Oekraïense Sonja en Nascha!

Paasgroetenactie

De actie om gevangenen met Pasen een kaart te sturen, is alweer een succes. Ik heb nagenoeg alle uitgedeelde kaarten alweer terug, beschreven met een wens en soms zelf extra versierd. Dank aan iedereen weer, namens degenen die op deze manier in een vaak moeilijke tijd een sprankje hoop van buiten de muren ontvangen.

Agenda

Nog even de bijzonderheden van de komende weken op een rij.

Wanneer en waar	Waar	Wat
Zondag 19 maart 9.30	Pieltsjerke	Kerkdienst, ds. S. Boukes. Buren uit Oudega op bezoek
Maandag 20 maart 20.00 uur	Lokaal	Gemeenteavond met de jaarrekeningen, verbouwing, evaluatie en foto's
Woensdag 22 maart 9.30	Redbadtsjerke Jorwert	Deelname aan kleasterkuier, zie Woensdagmorgen Kleasterkuier - Nijkleaster U kunt zich nog opgeven bij Ludwine!
Woensdag 22 maart 18.30 resp. 19.00 uur	It Beaken Oudega	Sobere maaltijd, gevolgd door een korte viering. Opgave viering niet nodig, opgave maaltijd bij Janke Boorsma tel. 5469522 of Reinschje Hiemstra tel. 469663
Zondag 26 maart 9.30	Pieltsjerke	Kerkdienst, ds. S. Leene
Zondag 2 april Palmpasen, 9.30 uur	Ankertsjerke Oudega	Kerk-, school- en gezinsdienst, met de kinderen van Klaver Fjouwer
Woensdag 5 april 19.30	Mauritiuskerk IJlst	Meditatieve kuier
Witte Donderdag 6 april 19.30	Pieltsjerke	Viering Heilig Avondmaal, Ludwine Aniel
Goede Vrijdag 7 april 19.30	Pieltsjerke	Viering, Ludwine + vrijwilligers
Stille Zaterdag 8 april 20.30 uur	Mauritiuskerk IJlst	Viering, ds. Dussie Hofstra
Paaszonndag 9 april Pasen	Lokaal en Pieltsjerke	Paasontbijt en Paasdienst, Ludwine Aniel, kopergroep, inleveren spaardoosjes Moldavië

Volgende week

Nog even kort wat meer details over volgende week (de latere activiteiten komen in de volgende nieuwsbrief aan de orde).



Op de gemeenteavond 20 maart bespreken we onder meer de jaarrekeningen, die gemeenteleden per mail hebben ontvangen en die ook ter inzage liggen in de hal van de kerk. Verder evalueren we de diensten in het lokaal en met/in Oudega, we horen van de kerkrentmeesters een eerste opzet van de renovatie van de kosterwoning, we vertellen iets over onze klok en we bewonderen foto's van de verbouwing van het lokaal. Meer dan de moeite waard om te komen, dachten wij. De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.

De kleasterkuier in Jorwert op 22 maart omvat een vast programma: een korte viering, koffie met koek en vragen, een meditatieve wandeling en opeten van de zelf meegebrachte lunch met nagesprek. Geef u even op bij Ludwine! Eigen bijdrage € 5.

Ook op 22 maart maar dan om 19.00 zijn we welkom bij een sobere maaltijd met daarna een korte viering in Oudega. Geef u even op bij Janke of Reinschje, zie de agenda. U kunt ook alleen de viering bijwonen, die om 19.30 begint. Daarvoor hoeft u zich niet op te geven.

Liturgische schikking 19 maart

Hij is weer erg mooi vind ik, de schikking van zondag.
Je ziet het direct: dit is een oog. Vandaag staat de genezing van een blindgeborene uit het evangelie van Johannes op het rooster. Jezus heeft oog voor ons allen. Door wat hier gebeurt, wordt Gods werk op aarde zichtbaar in Jezus liefdevolle aanwezigheid. We komen steeds dichterbij het wonder van de Paasmorgen.

De meditatieve tekst:

Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij
Geworden?



Muziektheater Ocke

We ontvingen het volgende bericht voor in de nieuwsbrief.

Martinikerk Sneek *Brûsplak foar de mienskip*



Na een lange periode van bouwwerkzaamheden wordt in april de protestantse Martinikerk in Sneek heropend. Tijdens de feestweek van 10 tot 15 april zal een bijzondere muziektheatervoorstelling worden opgevoerd: **Ocke!**

In het stuk staat **Ocke** centraal, een fictieve organist uit de 17^e eeuw. Bij de renovatie is in een hoekje in de Martinikerk een kist gevonden die van **Ocke** blijkt te zijn. De inhoud van de kist wordt tijdens de uitvoeringen muzikaal gedeeld aan de hand van 7 nummers in verschillende muziekstijlen, zoals barok, gospel, jazz en pop.

De Martinikerk in Sneek wil een *Brûsplak foar de Mienskip* zijn en laat dit met **Ocke** zien. De uitvoeringen zijn op 13, 14 en 15 april, 's avonds om 20.00 uur in de Martinikerk. Bestel kaarten op www.martinisneek.nl.

Voor meer informatie: Jelbert Kramer, ocke.muziektheater@gmail.com of Aukje Westra, predikant, aukjhwestra@gmail.com.

Kerk op vakantie



Na de foto's die Tryntsje en Feike stuurden van zonnige kerken in Spanje, Portugal en Frankrijk nu een foto dichterbij huis. Minder mooi weer, maar een prachtige kerk. Hij staat in Hoorn op Terschelling, waar Brechtje en Maurits deze week waren met de kinderen. Het is de oudste kerk van het eiland. Deze kerk en die van Midsland vormen gezamenlijk de PKN-gemeente.

Spreek van de week

De spreukekalender van Joke Jebbink leert ons deze week de levensles:

As de polsstok net sa lang is, mij dan de wide sleatten

Gebed van Nijkleaster

Om nog even in de sfeer te blijven van deze stilteperiode en van ons voorgenomen bezoek aan Nijkleaster, eindig ik met het gebed dat ds. Hinne Wagenaar gebruikte toen hij in de dienst van 5 februari bij ons voorging. Ernaast twee scheppingsfoto's, zo mag ik ze toch wel noemen, van Attie Bak.

Ivige en goede God,

wy binne tankber foar
de hiele skepping, ús mem de ierde.
Wy bidde om frede en hielens.

Wy binne tankber foar
ús âlders en foarâlders.
Wy bidde om frede mei it ferline.

Wy binne tankber foar ús libben.
Wy bidde om frede en sûnens.

Wy binne tankber foar
ús leafsten, freonen en neisten.
Wy bidde om frede en oandacht.

Wy binne tankber foar
de mienskippen dêr't wy by hearre,
fan famylje, wurk, tsjerke en doarp.
Wy bidde om frede en wiisheid.

Wy binne tankber foar
it ferskaat fan lannen, folken, talen en
identiteiten.
Wy bidde om frede en gerjochtingheid.

Wy binne tankber foar
de hiele skepping, ús mem de ierde.
Wy bidden om frede, duorsumens en hielens.



Tot slot

Tot volgende week, met een groet van de kerkenraad,

Anneke van Mourik