

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 24 maart 2023

We konden elkaar de afgelopen week regelmatig tegenkomen in kerkelijk verband. Daarom beginnen we met een terugblik.

Maandagavond hielden we een goedbezochte gemeenteavond waarin de jaarrekeningen over 2022 en de film over de verbouwing van het lokaal streden om de populariteitsprijs.



Woensdagochtend waren we alweer met een mooie groep present in Jorwert, voor het programma van Nijkleaster. Eerst een viering, heel indrukwekkend vind ik altijd.

Op de foto de liturgische schikking. In de kerk in Jorwert staat die altijd op de grond, midden in de kring met stoelen. We genoten van de woorden, de stilte, de liturgische schikking en natuurlijk van de pianobegeleiding van Hindrik van der Meer.

Na de koffie wilden de meesten ondanks het slechte weer meedoen met de meditatieve wandeling. Een bijzondere belevenis. Als verzopen katten (naast de echte kat die een stuk met ons meewandelde) kwamen we terug, waarna we in de warme keuken ons brood opaten en napraatten. We hadden de ochtend niet graag willen missen!

Woensdagavond organiseerde de groep Vieren met vrijwilligers in Oudega een avondgebed met sobere maaltijd vooraf. Ik begreep dat ook dit een mooi geheel was, alle lof voor de vrijwilligers dus.

### Zondag viering: denk om de zomertijd

Om in de sfeer van Nijkleaster en het avondgebed te blijven: aanstaande zondag zal ds. Saskia Leene voorgaan in de dienst. Zij is verbonden aan Nijkleaster. Vergeet niet om de wekker goed te zetten want in de nacht van zaterdag op zondag moet de klok een uur vooruit: **zomertijd!**

In dat kader na de foto van de kerk in de sneeuw van twee weken terug nu een foto van de kerk in vroege lentesferen. Ook van Attie Bak.



ZOMERTIJD



**IN HET VOORJAAR  
GAAT DE KLOK  
EEN UUR VOORUIT**

© 2023 HOUTMAN

## Prachtige bloemschikking



Zondag staat er weer een prachtige bloemschikking op de tafel in de kerk. De schikking hoort bij het verhaal waarin Jezus Lazarus terugroept uit de dood. De krans symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind. Tussen de kronkeltakken ziet u gedroogde bloemen en grassen die staan voor het aardse leven. De groene grassen en de tulpen brengen fris en nieuw, hoopvol leven in de cirkel. We komen steeds dichterbij het wonder van Pasen.

### Meditatieve tekst bij de schikking

*Cirkel vol*

*Ogenschijnlijk dode bloemen*

*Zijn levende herinneringen*

*Liefde voor jou*

Voor de meditatieve wandeling in Jorwert kregen we een vraag mee die ook was gebaseerd op het verhaal over Lazarus. Ik geef de vraag door, misschien mooi om daar in deze tijd eens over na te denken.

‘Wat in jou is er dood en zou je graag weer tot leven willen wekken? Waar zou je meer lucht voor willen hebben?’

## Club 2022-2023 (groep 6, 7 en 8) opgelet

**Vrijdag 31 maart van 19:30 – 21:00 uur in "it Beaken" te Oudega:**

**Voorjaars disco met leuke muziek en optredens.**

## 2 april Palmpasen met Klaver Fjouwer

Na twee coronajaren organiseert Klaver Fjouwer met Palmpasen weer de Kerk-, School- en Gezinsdienst. De kinderen spelen een grote rol in deze viering en iedereen is uitgenodigd om daarvan mee te genieten. Ds. Edna Zwerver en pastor Ludwine Andel werken mee aan de dienst.

Kom op 2 april om 9.30 uur naar de Ankertsjerke in Oudega! In Gaastmeer is die zondag dan geen dienst, zodat iedereen in de gelegenheid is om naar Oudega te komen.

De collecte, heel toepasselijk en heel nodig, is bestemd voor de Stichting Het vergeten kind.



## Paas sing-in



Zondag 2 april  
16.00 uur in de  
Mauritiuskerk IJlst

### Paas sing-in

Met medewerking van: Paas Praiseband @-hoc  
Tenor: Pastoor Peter van der Weide  
Dramastuk: Loekie Hagen

Namkje Koudenburg, presenteert haar boek  
"Achter het Bamboegordijn"  
"Als een volAGEN vreemdeling belandt Namkje  
Koudenburg, onopgevoed in Oosthem, in de  
mijnwereld Shantol..."

Meer informatie: 06-11533161

Organisatie:



Ook op 2 april maar dan 's middags om 16.00 uur: een Paas sing-in in de Mauritiuskerk in IJlst. Eigenlijk veel meer dan alleen een sing-in, want er is ook een dramastuk te zien en te horen en er is een boekpresentatie.

Met medewerking van de Paas Praiseband @-hoc, tenor pastoor Peter van der Weide, Loekie Hagen en Namkje Koudenburg.

Van harte aanbevolen!

Op de website [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl) een beter leesbare versie!

## Lied en gebed

Op Aswoensdag klonk het in de kerk van IJlst in de viering, op de gemeenteavond van afgelopen maandag zongen we het met elkaar: Wees Gij mijn toevlucht. De opname van de gemeentezang in de Martinikerk in Groningen hoort u via [Lied 263, Wees Gij mijn toevlucht \(Be Thou my vision\) - Bing video](#)

Maar de oude Ierse melodie is in vele versies op Youtube te horen, zoals deze (met prachtige beelden): [Be Thou My Vision \(Official Music Video\) - Keith & Kristyn Getty - Bing video](#)

En natuurlijk – daar komt-ie weer - in de coronaversie met al die mensen die zelf thuis hun partij hebben ingezongen of -gespeeld: [The Irish Blessing - over 300 churches from our island sing a blessing over Ireland and beyond ... - Bing video](#)

Ik draag het lied/gebed op aan onze dorpsgenoten van wie we weten dat ze deze week een geliefd familielid hebben verloren.

1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,  
de morgen die ik ondanks alles verwacht.  
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,  
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.
2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,  
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,  
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,  
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,  
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.  
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,  
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.



## Tot slot

Tot volgende week met een groet van de kerkenraad, Anneke van Mourik