

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 31 maart 2023

Een nieuwsbrief met van alles over de himmeldei, Palmpasen, de Stille Week en Pasen. Heel gemengd nieuws dus. Om ervoor te zorgen dat alles goed tot zijn recht komt, komt er volgende week donderdag een extra nieuwsbrief voor Goede Vrijdag. Daarin komt een reeks foto's die Tryntsje Hoogterp in haar vakantie maakte van de 14 staties. Dat zijn de 14 gebeurtenissen op Goede Vrijdag. U hebt er vast wel eens afbeeldingen van gezien in een RK-kerk. Maar je hoeft er niet katholiek voor te zijn om op Goede Vrijdag momenten van inkeer te creëren. Daarom dus voor iedereen volgende week de foto's met een toelichting.

Maar nu het andere nieuws.

Himmeldei 1 april

Het kan u bijna niet ontgaan zijn met al die posters, maar toch even een herinnering: zaterdag 1 april is het himmeldei. Meldt u om 9.00 bij het dorps huis, met laarzen en hark, en ook een regenjas vrees ik. U wordt beloond met een schoon dorp en een kop snert (voor de kinderen patat).



The poster features the word 'HIMMELDEI' in large, colorful letters, each containing a small image of a person. To the right, '2023' is written in a large, stylized font with a small figure of a person inside the '3'. Below the main title, it says 'DOARPSBELANGEN & FÜGELWACHT DE GAASTMAR'. On the left, there is a logo for 'DE GAASTMAR' featuring a fish and a snake. The central text reads: 'Zaterdag 1 april - geen grap! Zwerfafval opruimen in het dorp en langs het water. 09:00 uur verzamelen bij het dorps huis. Neem je hark of hooivork mee en trek je laarzen aan.' To the right, there is a logo for 'SAMEN HOUDEN WE HET HIER SCHOON' with 'GAASTMEER' and 'SCHOON' below it.

Vuilniszakken zijn aanwezig, voor vervoer naar locaties wordt gezorgd. Na afloop, rond 12:00/12:30 uur: snert en patat!

KSG-dienst in Oudega 2 april



Wat u hier ziet is de kerk van Oudega, alvast versierd voor de Kind-, School- en Gezinsdienst van aanstaande zondag (Palmpasen). De kinderen van Klaver Fjouwer spelen een grote rol in deze dienst en iedereen is uitgenodigd om dat mee te maken. Ds. Edna Zwerver en Ludwine Andel zijn de voorgangers; in Gaastmeer is dan geen dienst, zodat iedereen deze bijzondere viering kan bijwonen. Plaats en tijd: Ankertsjerke, 9.30 uur. Als u de dienst graag live mee wilt maken, maar dat vanuit huis wilt doen, dan kan dat via de livestream op [Protestantse Gemeente Oudega \(SWF\) c.a. \(pgoudegaswf.nl\)](https://www.pgoudegaswf.nl). U kunt de dienst ook later nog terugzien. Daarvoor heeft u een code nodig, die op te vragen is bij Ludwine.

Herinnering: Paas sing-in 2 april

In IJlst om 16.00 uur: de Paas sing in. Meer info op onze website www.pkn-gaastmeer.nl.

Liturgische schikking 2 april

Ook al is er zondag 2 april bij ons geen dienst, de prachtige liturgische schikking hoeft u niet te missen. Hij staat er alweer.

En dit keer kunt u zeker niet volstaan met het bekijken van een foto, want Tjerie en Tryntsje hebben geurige kruiden in de krans verwerkt. Dit als verwijzing naar het verhaal van zondag: Jezus wordt gezalfd door een vrouw. De schikking combineert dit verhaal met Palmpasen.

Loop dus gerust de kerk binnen een van de komende dagen!



De discipelen worden verrast door een vrouw, die Jezus zalft met kostbare olie. Het is een liefdevol gebaar, de vrouw laat hiermee zien hoe speciaal Jezus is voor haar. Maar Judas heeft juist zijn meester verraden en daarvoor geld ontvangen. Het is een bijzondere wending op een bijzonder moment. Het duurt niet lang meer tot Jezus tot de dood zal worden veroordeeld.

U ziet in de krans een kronkelige tak, die de wending in het verhaal symboliseert. In de krans zit peterselie, lavendel en eucalyptus verwerkt, geurende kruiden die staan voor de bijzondere, kostbare olie die de vrouw gebruikt. Ook zijn er takjes buxus in de krans gestoken, deze verwijzen naar de Palmtakken waarmee Jezus werd begroet.

Meditatieve tekst

Kostbare geuren
Voor die Ene
Is voor iedereen
Het goede doen

Maandag 3 april mielridders

Zoals gewoonlijk weer om 18.00 uur in het lokaal!

Stille Week

Volgende week, de week voor Pasen, is het de Stille Week. De week waarin we extra stilstaan bij alles wat Jezus moest doormaken, uit liefde voor ons mensen.

Meditatieve Kuier 5 april in IJlst



Woensdag 5 april kunt u deelnemen aan een meditatieve wandeling door IJlst. Ds. Dussie schrijft: een stille wandeling met her en der een moment om iets met elkaar te delen. Uiteindelijk komen we in de achtertuin van de Mauritiuskerk terecht met een prachtig uitzicht op de polder. Daar sluiten we af.

Van harte welkom om 19.30 bij de Mauritiuskerk.

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille zaterdag: 6, 7 en 8 april

Op **Witte Donderdag** om 19.30 bij ons in de Pieltsjerke denken we aan het laatste Avondmaal van Jezus. Hij wist dat het zijn laatste zou zijn.... We komen bij elkaar in een sobere viering. Ludwine Andel gaat voor.

Ook op **Goede Vrijdag** bent u om 19.30 welkom in onze kerk. Traditiegetrouw bestaat de viering vooral uit lezingen en gebeden.

Bij ons is er op **Stille Zaterdag** geen viering, maar wel in IJlst in de Mauritiuserkerk. De viering begint om 20.30 uur en ds. Dussie Hofstra is de voorganger.



De foto van de maagdenpalm is van Attie Bak. Eigenlijk symboliseert de foto heel mooi hoe er in een stenige wereld toch een bloem kan gaan bloeien.

Pasen: zondag 9 april



Hebt u dat nu ook, elk jaar weer met Pasen een bevrijd gevoel? Het is ook zo feestelijk om te kunnen vieren dat het Licht uiteindelijk het duister zal overwinnen!

We houden een fleurige dienst met aandacht voor de kinderen en muziek van de kopergroep van Concordia. Vergeet u niet om de goed gevulde **spaardoosjes** mee te nemen? Ludwine is natuurlijk ook met Pasen onze voorganger. We beginnen om **10.00 uur** met de dienst, want...

Om **9.00 uur** kunt u aanschuiven bij het **Paasontbijt** in het lokaal! Wij zorgen voor koffie, thee, suikerbrood, kukelbrood¹, eieren en de gezellige aankleding. Ik heb me laten vertellen dat ook de boterlammetjes al rondhuppelen en de eierdopjes al klaarstaan.

Neem zelf behalve een flinke portie eetlust ook een paar sneden belegd brood mee. Dat verdelen we over schalen, die midden op de tafels komen te staan. Zo eten we samen, als begin van een feest dat we vooral samen willen vieren.



¹ Nee, ik weet ook niet wat dat is.

Kansbrief



Ook dit jaar kregen we van de gemeente SWF een stapeltje kansbrieven met het verzoek om die op een toegankelijke plaats neer te leggen. De gemeente geeft in de kansbrief een overzicht van bijdragen waar mensen met een laag inkomen voor in aanmerking kunnen komen. Ook vindt u er een lijst met organisaties die u kunt benaderen als u hulp zoekt.

Vanaf morgen liggen de kansbrieven in de hal van de kerk, op de tafel of in het folderrek.

Om over na te denken

Deze tekst van Marcel Weemaes vind ik heel goed passen in deze tijd. En dat geldt ook voor deze foto van Attie Bak.

Ik wil nu verrijzen

Indien verrijzenis en leven
alleen maar zaligheid
na 't laatste einde is,
wie zal mij troosten dan
vanavond als het donker wordt?

Ik kan niet zo lang wachten
tot de laatste nacht
om op te staan
uit wat mij bedroeft.
Ik speur naar God
in kleine sporen voor mij uit,
in mensen die mij hoop influisteren.

Ik zal mij onderweg
wat oefenen in verrijzenis
en lamgeslagen mensen
helpen rechtop te staan.

Marcel Weemaes



Tot slot

Ik wens u namens de kerkenraad en goede week toe. Anneke van Mourik