

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 6 april 2023

Deze nieuwsbrief is speciaal voor Goede Vrijdag. Morgen of overmorgen komt er nog een nieuwsbrief voor Pasen.

De dienst op Goede Vrijdag - om 19.30 uur - zal zoals inmiddels traditie is, bestaan uit stilte, lezingen en gebeden.

En dan ziet u hieronder de fotoreeks die Tryntsje Hoogterp maakte van de staties in de Eglise de Saint-Martin-de-Hinx. Ik vind ze prachtig omdat ze zo sober zijn. Voor de twee staties die ontbraken, heb ik foto's uit een andere reeks genomen.

In totaal zijn er 14 staties (2 x 7, denk ik dan), die een leidraad kunnen vormen om op Goede Vrijdag stil te staan bij alles wat Jezus heeft moeten doorstaan. Opvallend is dat van de 14 staties er 6 niet in onze Bijbel staan. Zo zijn er drie staties te zien waarin Jezus valt, terwijl in de Bijbel sprake is van éénmaal vallen. Maar dat doet niets af aan de boodschap van Goede Vrijdag natuurlijk.



1. Jezus wordt ter dood veroordeeld



2. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders



3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis



4. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder



5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen



6. Veronica droogt het gezicht van Jezus af



7. Jezus valt voor de tweede maal



8. Jezus troost de wenende vrouwen



9. Jezus valt voor de derde maal



10. Jezus wordt van zijn klederen beroofd



11. Jezus wordt aan het kruis genageld



12. Jezus sterft aan het kruis



13. Jezus wordt van het kruis afgenomen



14. Jezus wordt in het graf gelegd

Wel en wee

Ik eindig met een wel-en-wee-bericht. Concrete namen kan ik niet noemen, maar we weten dat twee mensen uit het dorp slecht nieuws hebben gekregen en voor een zware behandeling zijn komen te staan. Iemand die hier nog woont en iemand die hier gewoond heeft, en hier naaste familie heeft. God, wees bij hen allen op deze moeilijke weg. Geef hen kracht.

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik

