

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 7 april 2023

En daar is alweer de volgende nieuwsbrief! Nu met vooral nieuws over Pasen en daarna, maar eerst nog een foto van het kruisje dat op Goede Vrijdag op de tafel in de kerk staat. Bij binnenkomst kunt u een steentje pakken, en u krijgt gelegenheid dat bij het kruis te leggen. Met dat ritueel leggen we symbolisch onze last bij Jezus neer, Hij draagt die (mee) voor ons als we dat toelaten. Ik heb weleens gelezen dat het christendom de enige godsdienst op aarde is met een God die zo dichtbij wil zijn.



Op Stille Zaterdag denken we aan de stilte rond het graf van Jezus. Het lijkt voorbij, en toch zal er in deze nacht iets heel bijzonders gebeuren. Heel voorzichtig en eerst nog koud, breekt het Licht door de stilte heen.

Gezamenlijk Paasontbijt



Zondag kunnen we bevrijd ademhalen. Het feest van Pasen is begonnen. In het lokaal bent u om 9.00 uur welkom voor het ontbijt. In huize Andel is het eerste boterlammetje voor bij het ontbijt al geboren, zoals u ziet.

Voor alle zekerheid nog één keer: neem een paar sneden belegd brood mee, die gaan we op schalen leggen en met elkaar delen. Voor de rest wordt gezorgd.

Paasviering

Licht van Pasen. Feestelijke bloemen op tafel in de kerk. Wit vooral, maar ook geel, kijk zondag maar eens goed. Tjerie en Tryntsje, héél erg bedankt weer voor de mooie schikkingen de afgelopen weken. Ze vertellen het verhaal van de 40 dagen en Pasen vaak beter dan woorden. De Paasviering begint om 10.00 uur, met Ludwine Andel, muziek van de kopergroep en Klaas v.d. Goot en een verrassing die de kinderen voor ons in petto hebben. Het spaardoosje (voor Moldavië) kunt u in de mand zetten die voor in de kerk staat.

Iedereen is uitgenodigd om dit feest mee te komen vieren!



Nog meer lammetjes

De boterlammetjes zijn niet de enige lammetjes die geboren zijn. Attie Bak fotografeerde een hele kudde in het land bij Willem en Rommy van Berkum, op een van die heerlijk zonnige dagen deze week. Als je dáár nog niet blij van wordt! Ik draag deze foto's op aan twee echtparen in ons dorp die komende week een huwelijksjubileum vieren. Ook al willen ze liever niet met hun naam in de nieuwsbrief, onze blijdschap is er niet minder om. Nog veel goede jaren met elkaar gewenst!



Teken van leven



Nog zo'n mooie lentefoto. Bloesem, heel teer nog, maar al wel van plan om intens roze te worden. Froukje Hofstede maakte deze foto in haar beschutte tuin.

Jirnsom

Vreselijk, het ongeluk bij Jirnsom dat het leven kostte aan vier mensen. Via een kaart aan de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsom hebben we ons medeleven betuigd en hebben we de kerk Gods zegen toegewenst bij de taak die ze ongetwijfeld nu in hun gemeente te vervullen hebben.

Dansen op de golven: 11 april 16.00 in IJlst



Dinsdag 11 april om 16.00 uur bent u van harte welkom in de Eehof, naast de Mauritiuskerk in IJlst. Wat daar te doen is? Fotograaf Paul van Goor laat via foto's het verhaal zien van een vissersfamilie in de tijd van de afsluiting van de Zuiderzee. Het verhaal wordt deels ondersteund met muziek en zang. Entree is € 4,-.

De poster hiernaast is te klein om te lezen, maar als u hem niet kunt vergroten: de belangrijkste informatie staat hierboven, en anders kunt u misschien in het Ringblad kijken, daar staat de poster groot afgebeeld.

Palmpasen met Klaver Fjouwer

Het was een geweldige Palmpasen vorige week in de Ankertsjerke van Oudega. Er was te veel om op te noemen en bij alles speelden de kinderen van Klaver Fjouwer een belangrijke rol. Er waren palmtakken en Palmpasenstokken, de kinderen legden de betekenis uit, er was muziek, de kinderen collecteerden, ze lazen gedichten voor en ze deelden bij de uitgang kaarten met gedichten uit. Ds. Edna Zwerver en pastor Ludwine Andel zorgden voor de liturgie en het verhaal van Palmpasen. En de kerk zat stampvol! Wilt u meer zien? Op www.pkn-gaastmeer.nl staat een filmpje.



Goede Pasen gewenst!

Deze nostalgische illustraties vond ik in een tijdschrift en ik moest denken aan een artikel dat ik laatst las. Het ging over Paasgebruiken in Australië. Ook daar is de Paashaas geïntroduceerd, maar zoals u weet, zijn er ooit ook echte hazen/konijnen geïntroduceerd en die vormen een regelrechte bedreiging van de oorspronkelijke fauna. Daarom is er een werkgroep opgericht met het serieuze doel een ander dier tot Paasdier te bevorderen. De keus is gevallen op de langoorbuideldas. Ook lange oren en de paaseieren kunnen mooi in de buidel, snapt u. Nou ja, ik houd het eerst maar bij de Paashaas, en ik wens u namens de kerkenraad hele goede en feestelijke dagen.



Tot slot

Volgende week weer een nieuwsbrief! Met een groet, Anneke van Mourik