

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 14 april 2023



Wat een heerlijke Paasviering was het zondag. Iedereen kwam blij uit de kerk, en die zat vol, dus er waren heel veel blijde mensen. Kijkt u vooral even op www.pkn-gaastmeer.nl voor een complete fotoserie. Het begint al met het ontbijt, zó feestelijk met die zelfgemaakte eierdopjes, bloemen, lekker brood en natuurlijk de boterlammetjes. En wat een belangstelling was er.

Vervolgens de Paasdienst. Zingen, luisteren naar de boodschap van het Licht van Pasen, luisteren naar 'You raise me up', gezongen door Klaas v.d. Goot, en luisteren naar de kopergroep. Kijken naar de feestelijke bloemschikking van Tjerie en Tryntsje, en naar de foto van het schilderij waarmee Ludwine de overweging illustreerde.



En dan deelden de kinderen bij de uitgang ook nog narcissen en tulpen uit, met een zelfgemaakte Paaswens.

Nee, mooier kon het niet.

Klik op www.pkn-gaastmeer.nl vooral ook even op de foto van Brecht. U ziet dan een filmpje van Brecht op de preekstoel. Ze leest uit de Bijbel en daarna ontstaat er een ontroerend gesprekje met – zo te horen – Attie Bak.



Ik zei aan het begin van de nieuwsbrief: 'Iedereen kwam blij de kerk uit' maar dat was toch niet helemaal zo. Onze Duitse gasten waren lichtelijk geschokt. Die verwachtten gezichten in de plooi, absolute stilte en een plechtige voorganger in het zwart. Maar hier werd gelachen en soms praatte er een kind! En dan natuurlijk het moment waarop kerkgangers in de dienst meldden dat de collecte vergeten dreigde te worden.... De brutaliteit!

Prachtig bedrag voor Moldavië



In de 40-dagentijd hebben we met de spaardoosjes gespaard voor hulp aan ouderen in Moldavië. Ook de Paascollecte was daarvoor bestemd. De opbrengst was geweldig: € 455,15 (spaardoosjes € 246,10, collecte € 159,05 en giften via de bank € 50,-).

Op de foto de ingeleverde spaardoosjes in een mandje in de kerk. NB. De collecte voor Het vergeten kind, met Palmpasen in de gezamenlijke dienst met en in Oudega, heeft € 305,35 opgebracht.

Moldavië nieuw project, zaterdag 13 mei actie

De diaconie heeft besloten om de komende tijd extra aandacht te besteden aan projecten in Moldavië. Hulp is daar heel hard nodig. Het land is straatarm en vangt ook nog eens veel Oekraïense vluchtelingen op. We willen daar graag het hele dorp bij betrekken, omdat het eigenlijk de vervanging is van de zendingsenvelopjes, die ook het hele dorp door gingen. We zoeken nog een concreet project uit, bijvoorbeeld een dorp waar we ook contact mee kunnen onderhouden.

Zet u in elk geval maar alvast in uw agenda: op zaterdag 13 mei organiseren we iets om geld in te zamelen. Iets in en rond het lokaal met koffie en cake, wat activiteiten, informatie over Moldavië en verkoop van enkele producten uit dat land.

Afsluiting stage Rommy

Rommy Zeilstra heeft meegeholpen met de voorbereiding van onderdelen van de Paasdienst en hiermee is ook haar maatschappelijke stage afgerond. Wytske Renema had al eerder haar stage afgesloten. Allebei heel hartelijk bedankt voor alle hand- en spandiensten, en we hopen dat jullie met plezier aan de stage kunnen terugdenken.

De lenteklokjes zijn gefotografeerd door Attie Bak. Ze stuurde nog meer prachtige foto's maar die plaats ik de volgende weken.



Ocke

Zaterdag 15 april is de laatste voorstelling van het muziektheater Ocke, in de gerenoveerde Martinikerk in Sneek. Volgens mij zijn er nog plaatsen: [Muziektheater OCKE - Martinikerk Sneek](http://muziektheaterocke.nl) (martinisneek.nl)

Bloemschikken 25 mei

Alvast een aankondiging: donderdagavond 25 mei kunt u in het lokaal komen bloemschikken voor Pinksteren, met begeleiding van Tjerie en Tryntsje! Meer informatie volgt.

Spreek van de week

Dit keer uit de Taizé-liturgie die Ineke Feenstra en Riny Visser elke week rondsturen. Daarin stond een foto van leefregels die waren aangebracht op het Geert Groote huis in Deventer. Geert Groote staat bekend als de grondlegger van de Moderne Devotie, een spirituele beweging aan het eind van de 14^e eeuw die streed tegen verloedering en verruwing.



“Schrijf en spreek in klare taal, Leef je eigen regels na, Wees een brug die beide oevers met elkaar verzoenen kan, Zoek hoe ver je blik kan reiken, Weiger weg te kijken”

Geloof

Ik sluit af met een geloofsbelijdenis die een van de voorgangers in onze kerk laatst gebruikte. Het gedicht is ook te zingen, op de melodie van lied 840. De prachtige intens rode amaryllis staat bij Froukje Hofstede in de kamer.

Ik geloof in mijn God als de kracht
die het licht ontsteekt waar het duister is
die weer glans aanbrengt waar geen luister is,
Die een vuurvlam is in de nacht.

Ik geloof in mijn God als de bron,
van waaruit alles leeft wat geboren is
die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,
die het woord sprak, waarmee het begon.

Ik geloof in mijn God als het doel
van de voeten die hier op aarde staan,
van de dromen die door alle landen gaan,
van de zoektochten van het gevoel.

Ik geloof in mijn God als de stem,
die de wereld naar vrede en vreugde leidt,
en een toekomst nabij brengt, zo lang verbeid,
van geloof, hoop en liefde door Hem.



Tot slot

Een hartelijke groet van de kerkenraad, Anneke van Mourik