

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 21 april 2023

Dit keer een wat kortere nieuwsbrief, maar er zijn een paar dingen die ik graag aan u kwijt wil.

Houkje op vakantie

Een kaart voor ons allemaal! Dat overkomt ons niet zo vaak, maar deze week gebeurde het toch. Houkje de Jong, dochter van Baukje de Jong-Renema, was met haar groepsgenoten van Maeykehiem op vakantie in Drenthe, en we kregen deze fleurige kaart met al even fleurige tekst. Wat een fijne verrassing, echt iets waar je blij van wordt.



Overlijdensbericht



In Gaastmeer is deze kaart huis-aan-huis bezorgd, maar voor onze lezers buiten Gaastmeer toch nog even dit bericht. Want wie al langere tijd met Gaastmeer verbonden is, heeft allicht wel eens van haar gehoord: juffrouw Cramer, vrouw van de bovenmeester en actief betrokken bij alles wat er in het dorp gebeurde. Lees het gedenkboek van de school er maar eens op na. Ze wordt dan ook hier begraven, ook al woonde ze al geruime tijd niet meer in het dorp. Wij wensen de familie sterkte toe met het gemis van deze bijzondere vrouw.

Data

Had u het al genoteerd in uw agenda? Zaterdag 13 mei (waarschijnlijk de ochtend) activiteiten voor Moldavië, en donderdagavond 25 mei bloemschikken voor Pinksteren. Allebei in het lokaal.

Aanstaande zondag 23 april is er een Fryske tsjinst, met ds. T. Hibma uit Amsterdam als voorganger.

26 mei – de Petrus-band komt naar Hommerts

Van ds. Jelle Vonk, de nieuwe predikant van Jutrijp-Hommerts, kregen we deze flyer en tekst toegestuurd met het verzoek die in de nieuwsbrief te plaatsen. Graag natuurlijk, want het schijnt een zeer goede band te zijn.

De Petrus-band is bekend van het tv-programma 'Petrus in het land' en wij hebben haar kunnen strikken om een uniek concert te verzorgen in onze kerk (onze = Hommerts).



We kunnen genieten van zang, de muzikanten spelen op viool, piano, gitaar, cello, bas, sax, fluit. Frank van Essen is de muzikaal leider van de band en niet zomaar een artistiek leider! Hij heeft met vele internationale artiesten samengewerkt (o.a. met DJ Martin Garrix)!. De Petrusband zorgt voor een verfrissende, soms uitbundige en soms intieme vertolking van geliefde en verrassende liederen uit het Liedboek. Ook zal er een collecte gehouden worden voor Kerk in Actie/noodhulp Oekraïne. Laat deze unieke kans niet aan je voorbij gaan! Kom vrijdagavond 26 mei naar de Johannes de Doperkerk! Het programma begint om 20.00 uur en de kaarten zijn te bestellen via www.zingenindekerk.nl/petrusband (kosten 12,50).

Ik sluit deze nieuwsbrief af met een groet namens de kerkenraad en een gedicht uit het kerkblad van ... Terschelling! Maurits en Brechtje Dantuma waren daar op vakantie en brachten als souvenir een kerkblad mee, vandaar. Ernaast weer een van de prachtige foto's van Attie Bak. Het gedicht is van Griet op de Beek.

Laten we durven

Laten we ze openlaten: onze deuren,
onze armen, onze geesten.
Laten we pantsers afleggen
en de ander tegemoet treden, telkens weer.

Laten we slapende honden keihard wakker maken.
Blijven geloven in dromen die ook uitkomen:
veel verwachten, genoeg spijt hebben,
in zeven sloten tegelijk lopen,
Alles in de ogen kijken,
ook dat wat verontrust.

En laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid.
Weten wat we waard zijn,
onzelf gunnen wat we verdienen,
want dat is vaak meer dan we geneigd zijn te denken.

En laten we begrijpen wat de liefde is,
onthouden dat dat alles is.
Of toch bijna alles.

Laten we durven.

