

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 28 april 2023

Drie jaar

Toen ik vanmiddag weer eens prachtige foto's toegestuurd kreeg, realiseerde ik me dat we alweer drie jaar lang met elkaar een wekelijkse nieuwsbrief maken. Op 13 maart 2020 verscheen het eerste bericht, zag ik in mijn archief. Ik zeg met opzet: **we** maken de nieuwsbrief. Want jullie zorgen elke keer weer voor voldoende materiaal. Foto's, spreuken, gedichten, posters, anekdotes, nieuws, ansichtkaarten, liederen, reacties op berichten, je kunt het zo gek niet bedenken of ik krijgt het toegestuurd.



De nieuwsbrief is van ons allemaal, dat is wel duidelijk. Daarom dit keer een bloemetje voor onszelf. Koolzaad in de berm, genoeg voor iedereen (foto: Attie Bak). Met heel veel dank voor alle bijdragen, en we gaan gewoon door, lijkt mij. Als jullie materiaal blijven insturen, dan blijf ik de nieuwsbrief maken. Deal?

Vergeet ook niet om regelmatig op www.pkn-gaastmeer te kijken. Willem Wendelaar Bonga is webmaster (voortzetting van zijn werk als skoallemaster) en hij zorgt ervoor dat het kerknieuws op de website komt. Daar vindt u ook meer en grotere foto's dan in de nieuwsbrief, en filmpjes. En u kunt vorige nieuwsbrieven nalezen.

Zestig jaar

Maar wat is drie jaar in vergelijking met zestig jaar? Dát is pas lang. Op Koningsdag vierden Wiebs en Tsjikke Leenstra hun 60-jarig huwelijksfeest. Wat een prachtige mijlpaal, maar ook: wat gebeurt er veel in een leven. Namens ons allemaal nog van harte geluk gewenst met dit diamanten huwelijk, en we hopen dat er mooie jaren mogen volgen.



Sterkte gewenst



Deze roze rozen zijn voor degenen van wie we nu geen naam noemen, maar van wie we weten dat ze een zware behandeling ondergaan of herstellen van een zware operatie. Gelukkig hebben we op dit moment geen ongunstige berichten ontvangen, maar dat het voorlopig spannend blijft, is zeker.

De rozen zijn op de foto gezet door Froukje Hofstede. Ze ruiken ook nog heerlijk, schreef ze erbij, maar de geur moeten we er zelf even bij denken.

Activiteiten of niet

Dat je ook van een decoratie in het dorps huis een sfeervolle foto kunt maken, ziet u rechts. Attie maakte de foto tijdens de activiteiten op Koningsdag. Ik hoorde dat de festiviteiten een enorm aansloegen bij alle leeftijden. 's Morgens 70 deelnemers, 's avonds 50, wat een opkomst. In de volgende Praatmar komt er vast en zeker een uitgebreid verslag.

Morgen alweer de opening van het vaarseizoen, opnieuw een feestje dus En daarmee zijn de activiteiten nog lang niet opgesomd.



Als ik alleen al kijk naar de bijzondere kerkactiviteiten: 7 mei koffie na de dienst, 18 mei Hemelvaartsdienst met Oudega en koffie, 26 mei bloemschikken, 28 mei Pinksteren, 4 juni koffie na de dienst en natuurlijk op 26 juni de tentdienst. Daarnaast zullen velen deelnemen aan de herdenking op 4 mei, de activiteiten van Kwyk en de soos en natuurlijk aan de rest van het dorpsfeest inclusief de voorbereidingen (de Munkedyk is in elk geval onder de bezielende leiding van Annalies al druk bezig). O ja en op 26 mei 's avonds komt de Petrusband naar Hommerts, zie de vorige nieuwsbrief of www.zingenindekerk.nl/petrusband



Omdat het komende tijd de agenda's dus al vol staan, heeft de diaconie besloten om de **actie-ochtend voor Moldavië te verplaatsen**. We waren bang dat deze ochtend wat zou ondersneeuwen en dan onvoldoende aandacht zou krijgen. Waarschijnlijk organiseren we de actie nu medio september, maar dat hoort u nog.

Zondag weer een Fryske tsjinst in onze kerk, met Herke Giliam.

Spreek van de week

Op de Fryske spreukekalinder die ik van Joke Jebbink kreeg, staan niet alleen spreuken maar ook soms korte anekdotes. Daaronder deze:

Twa soarten ezels

Dûmny kaam op besite by immen dy't net safolle fan it leauwen ha moast. 'It leauwen, dat is foar lju dy't har fan alles wiis meitsje litte. Leauwe jo dat no wier dûmny, dat fan dy sprekende ezel fan Bileam?' 'Sûnder mis', sei dûmny, 'ik leau dat der folle mear sprekende ezels binne as ezels dy't har stilhâlde!'

Het verhaal van de sprekende ezel staat in Numeri 22:21-35. De ezel brengt Bileam – die God ontmoet zonder het te weten - tot inzicht. Het schijn trouwens een ezelin geweest te zijn, dat wil ik dan wel even gezegd hebben.

Herdenking op 4 mei

Heeft u het briefje van de werkgroep Oer De Gaastmar gezien? Op 4 mei is er een sobere herdenkingsplechtigheid bij de kerk. Zorg dat u er uiterlijk om 19.55 bent.

In een nieuwsblad voor bewoners van een verzorgingshuis vond ik dit gedicht over 4 mei. De betekenis van de herdenking wordt aangrijpend verwoord, vind ik.



Tot slot

Met een hartelijke groet van de kerkenraad en tot de volgende nieuwsbrief,

Anneke van Mourik