

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 12 mei 2023

Filmpje en foto's 4 mei



Vorige week schreef ik al even iets over de herdenking op 4 mei in Greonterp. Maar nu staan de verhalen van Baukje de Jong en Hiltje Westra op de website www.pkn-gaastmeer.nl! Barbera Kersbergen maakte opnames en daar zijn we bijzonder blij mee, want deze verhalen verdienen het om bewaard te worden.

Afgelopen zondag tijdens het koffiedrinken na de dienst liet Willem WB het filmpje al zien en iedereen was diep onder de indruk. Verhalen uit de eerste hand: hoe zag het leven eruit als je kind was in oorlogstijd op het Friese platteland? Aan de ene kant lijkt alles zijn gewone gang te gaan, maar juist dat is de dekmantel voor het plegen van verzetsdaden zoals de opvang van onderduikers en – centraal in deze herdenking – de sabotage van de munitietrein. Die gebeurtenis staat Baukje en Hiltje nog helder voor de geest. Kijken dus!

Op de website www.pkn-gaastmeer.nl staat ook een uitgebreide fotorapportage van de herdenking in Gaastmeer. Even naar beneden scrollen en klikken op de foto van de kerk met de vlag halfstok.

Hemelvaart 18 mei

Vergeet u het niet? We vieren Hemelvaartsdag samen met Oudega. Om 9.30 uur start de wandeling vanaf de kerk, om 10.00 uur is er koffie in het lokaal en om 10.30 beginnen we met de viering in de kerk. Ludwine Andel is voorganger. Welkom!



Postzegels voor Kerk in Actie: lever ze uiterlijk 21 mei in



Wist u dat Kerk in Actie blij is met oude postzegels? Ze worden landelijk ingezameld en vervolgens verkocht op markten en veilingen. De opbrengst wordt besteed aan hulpprojecten. Sommigen van u doen al jaren mee aan deze actie. Binnenkort zullen we weer een partij wegbrengen naar een inzamelpunt, dus breng uw postzegels (ruim uitgescheurd) **uiterlijk 21 mei** naar de kerk. In de hal staat een houten kastje speciaal voor dit doel. Bij mij afgeven mag ook. Oude postzegels brengen verreweg het meeste op, maar ook nieuwere kunt u kwijt.

Behalve postzegels zamelt Kerk in Actie ook kaarten in. Dat moeten dan wel verkoopbare kaarten zijn, en dat zijn eigenlijk alleen ansichtkaarten (u weet wel: Groeten uit...) en geboortekaartjes. Die kunt u dus ook in de kerk of bij mij deponeren. En vergis u niet: de opbrengst is fors. In 2022 bijvoorbeeld € 24.429,68. De moeite waard toch?

Alweer druk met Pinksteren en de tentdienst

Terwijl Hemelvaartsdag nog moet komen, is Ludwine alweer druk bezig met het voorbereiden van de Pinksterdienst. En zelfs al met de tentdienst op 25 juni, ter afsluiting van het dorpsfeest. Want de kerk wil natuurlijk ook iets doen met het thema 'film'. De eerste prijs winnen zit er niet in, want die gaat dit jaar naar de Munkedyk, maar zet zondag 25 juni alvast in uw agenda. Het wordt een inspirerende laagdrempelige viering waar iedereen welkom is. Het exacte tijdstip volgt nog. Wie zin heeft om te helpen bij de voorbereiding, welkom! Neem even contact op met Ludwine.

Hart voor Oekraïne

Op dit moment woont nog steeds een aantal Oekraïense vluchtelingen in Gaastmeer. Het fonds dat u met elkaar zo ruim hebt gevuld, wordt nog steeds ingezet. Zo zijn er nog een paar kinderen die zwemles krijgen (de meesten hebben hun diploma of diploma's gehaald!) en we springen af en toe bij in bijzondere situaties.

Wist u trouwens dat de Oekraïense kinderen die een jaar geleden in Sneek begonnen met een speciaal lesprogramma, sinds kort gewoon in Oudega naar school gaan? Veel fijner natuurlijk, zo tussen vriendjes en vriendinnetjes. Superknap dat ze het Nederlands nu al zo goed beheersen. Toch is het een mijlpaal met een bitter randje. Want het állerliefst zouden ze natuurlijk weer naar hun eigen school in Oekraïne gaan....



Froukje Hofstede maakte in haar voortuin een hart van tulpen, met daarin bloemen in de kleuren van de Oekraïense vlag. Het geel is duidelijk te zien, het blauw wat minder, maar als u inzoomt ziet u het wel degelijk.

The King's Singers



Wat de King's Singers van de kroning van King Charles vonden weet ik niet, maar het leek me wel gepast om weer eens de aandacht te vestigen op de prachtige muziek die ze maken. Hieronder ziet u een link naar 'Down to the River to Pray' en 'Loch Lomond'. De noten staan erbij, dus u kunt uw partij meezingen.

[The King's Singers - Down to the River to Pray \(Trad., arr. Philip Lawson\) - YouTube](#)

[Sing along with The King's Singers - Loch Lomond \(arr. David Overton\) - YouTube](#)

Spreek van de week

Sin en wille kin folle tille

Een geweldige spreuk op de spreukenkalender van Joke Jebbink deze week. Gemakkelijk te onthouden en heel veelzeggend: sin en wille kin folle tille, oftewel (maar dat rijmt niet zo mooi): met ambitie en plezier kom je een heel eind. Als je iets heel graag wilt en je hebt er plezier in, dan ben je al mooi op weg. Vooral dat 'plezier' is iets dat we nog wel eens vergeten, maar het hoort er echt bij.

Gedicht voor Hemelvaart

Al even aansprekend is dit gedicht voor Hemelvaart, ik heb het ergens op een website gevonden. De bijzondere foto ernaast is gemaakt door Attie Bak.

Hemelvaart

Aan mijn ogen
onttrokken,
aan mijn oren
voorbij
vangt mijn oog
de liefde
van Uw Aanwezigheid;
hoort mijn oor
woorden van leven;
adem ik
Uw schepping in.

Aukje Wijma



Tot slot

Ik wens u een mooie Hemelvaartsdag toe! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik