

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 19 mei 2023

Meld u aan voor het bloemschikken op donderdag 25 mei



Donderdagavond 25 mei om 19.30 start het bloemschikken. De koffie is klaar vanaf 19.15. We gaan onder begeleiding van Tjerie en Tryntsje bloemstukjes maken voor Pinksteren. Na afloop neemt u uw eigen bloemstuk mee naar huis. Meld u aan bij Ludwine, via 06 41 83 33 19 of ludwinevanhoeven@gmail.com. A.s. zondag ligt er ook in de kerk een lijst klaar waarop u zich aan kunt melden. **Aanmeldingen graag uiterlijk maandag 22 mei.** Ook onze burens in Oudega zijn zeer welkom.

Voor deze avond vragen wij een bijdrage van € 5 per persoon. Maar dan zorgen wij ook voor koffie/thee met wat lekkers en voor bloemen en oase. We vragen u om **zelf mee te brengen**:

- een bloempot/mand/schaal, waarin u de schikking wilt maken;
- een snoeischaar en een mesje;
- groen en bloemen uit eigen tuin of die van de burens, bijvoorbeeld takjes, grassen, pluimen of rode bloemen; bij Pinksteren denken we aan wind, vuur, kleur rood, feest, delen.

Kijk goed rond wat u buiten kunt vinden! Als u liever zelf een bosje bloemen koopt, is dat ook welkom natuurlijk. We leggen al het materiaal op de tafels en gaan het samen delen.

Terugblik Hemelvaart

Op de foto staat een gemengd groepje Gaastmeeders en Oudegaasters, maar dat had u al gezien natuurlijk. Dit is een van de groepjes die op Hemelvaartsdag 's morgens aan het wandelen zijn op het pad naar Fiskersbuorren. Een wandeling deels in stilte, en dan is het genieten in de natuur daar. Meer heb je toch niet nodig? We hoorden dat de sfeer tijdens de gesprekken daarna en de koffie in het bomvolle lokaal uitstekend was. Dank Brechtje en Tryntsje voor jullie goede zorgen. Ook over de viering zelf was iedereen enthousiast. Deze manier van stilstaan bij Hemelvaart past heel goed bij ons. En het feit dat onze burens met zovelen naar ons toekwamen, maakt het allemaal nog mooier!



Aanstaande zondag een oude bekende op de kansel

Zondag 21 mei komt onze voor-voor-vorige voorganger weer eens naar Gaastmeer: ds. Gert Dekker uit Bennekom.

Volgende week zondag, met Pinksteren, is Ludwine onze voorganger. Een feestelijke Pinksterdienst met extra aandacht voor de kinderen.

Zin om mee te helpen bij Tsjerkepaad?



Deze foto van onze kerk in vol ornaat, midden in de zomer, staat op de website van Tsjerkepaad. Want wij doen ook dit jaar weer mee. Tsjerkepaad is dit jaar van 1 juli t/m 9 september op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur.

Lijkt het u iets om een of meer van deze zaterdagmiddagen gastheer of -vrouw te zijn? Meld u dan even aan bij Brechtje Dantuma of bij Cees dan wel Anneke van Mourik. Een middagje Tsjerkepaad staat garant voor mooie ontmoetingen met mensen die nieuwsgierig zijn naar onze kerk(gemeenschap) en die zelf ook interessante verhalen meebrengen. Aanmelden dus.

Aankondiging actie kerkrentmeesters

Een poosje geleden schreven we al eens over de ambitieuze plannen van onze kerkrentmeesters om naast schilderwerk van toren en pastorie ook nog eens de kosterwoning te gaan renoveren en tegelijk even het dak van het lokaal te isoleren. En weet u wat het gekke is met ambitieuze plannen van onze kerkrentmeesters? Ze gaan door! Dat komt mede omdat ze altijd veel hulp krijgen uit het hele dorp. Ook dit keer gaan we weer een beroep op u doen, financieel of in de vorm van handen uit de mouwen. Houd de Praatmar in de gaten..

Herinnering: postzegels 21 mei inleveren

Maandag 22 mei ga ik een voorraad postzegels inleveren bij een inzamelpunt van de PKN. Hebt u nog gestempelde postzegels liggen? Leg ze in het kistje dat in de hal van de kerk staat, of lever ze even bij mij af, uiterlijk zondag 21 mei. Dank!

De foto hiernaast heeft verder niets met deze actie te maken, maar ik wilde hem zo graag laten zien. Ludwine Andel maakte hem in de Alblasserwaard: pompeblêden in Zuid-Holland. Geweldig!



Spreek van de week

Een troostrijke uitspraak van Dietrich Bonhoeffer deze week.

*God heeft ons niet lief omdat wij waardevol zijn,
maar we zijn waardevol omdat God ons lief heeft.*

Zegenwens

Waar ik deze zegenbede gevonden heb, weet ik niet meer, en een auteur staat er ook al niet bij. Maar het is wel een hele mooie wens.

Al die hemel en al die wolken zijn op de foto gezet door Attie Bak. Ook hemel en wolken gaan met je mee op reis, lijkt de foto te zeggen



Gezegend
de grond onder je voeten,
het pad waarop je gaat.

Gezegend
datgene waarop je denken zich richt.

Dat je vrede en vreugde vindt
In wie je pad kruist.

Leef in verbondenheid
met de schepping, met jezelf,
met God.

Hij is je reisgenoot.
Ga in vrede.

Tot slot

Tot volgende week! Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik.

Als toetje twee foto's gemaakt door Attie Bak. Vroege visite in haar tuin! Aan het merk vogel waag ik me niet, maar wat is hij leuk, zo met dat blauw op de vleugels.



