

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 19 april 2024

Deze week begin ik met een bericht van Alice Steigenga, die voor behandeling in Mexico is samen met haar man Jacob van der Goot. Alice stuurde een uitgebreid appbericht naar haar buurtgenoten, en ik mag eruit putten voor de nieuwsbrief.

Wel en wee

Alice en Jacob zijn op 31 maart naar Mexico gevlogen en daar verwelkomd door haar nichtje dat daar woont. Na een gevaarlijke taxirit kwamen ze aan bij de kliniek, waar de voorbereidende onderzoeken en behandelingen startten. Tussendoor vonden ze even tijd om de omgeving te verkennen, zoals de kathedraal op de foto. De verschillen tussen arm en rijk zijn schrijnend.

Inmiddels heeft Alice de stamceltransplantatie achter de rug, maar ze is nog wel in quarantaine en dat blijft ook nog even zo als ze – begin mei – terugkomt in Nederland. Het effect moet natuurlijk nu verder worden afgewacht.

Alice voelt zich moe, maar is dankbaar dat ze deze kans heeft gekregen. Ze is heel blij met de steun die ze krijgt en met de donaties in de crowd funding. Ze bedankt de dorpsgenoten heel hartelijk daarvoor: 'wêr't in lyts doarp grut yn is!'.
Alice, we leven allemaal mee met jou, Jacob en de kinderen!
Een goede terugreis gewenst.



Ik voeg bij dit bericht ook nog even een van de foto's die Attie Bak deze week toestuurde. Je kunt zoveel bij bedenken dat hierbij past: donker en licht strijden om voorrang, maar het licht lijkt hier toch echt te winnen.

Zingen op maandag 29 april

Deze poster hangt al op verschillende plaatsen in Gaastmeer en in andere dorpen, want deze Sing-in is voor de hele ring. We hopen op een mooie groep zangers en zangeressen, die zich onder begeleiding van Anna Hoekstra helemaal uit kunnen leven.

Lees verder de poster, hij staat ook op

www.pkn-gaastmeer.nl.

Maandagavond 29 april om 20.00 uur!

Aankondiging blomkemer



Deze foto met daarop lenteklokjes, pinksterbloemen, paardenbloemen en madeliefjes in de tuin van Froukje Hofstede kan mooi dienen als illustratie bij de aankondiging van onze tweejaarlijkse blomkemer. Zaterdag 11 mei van 10.00 tot 13.00 uur kunt u weer terecht bij en in het lokaal voor plantjes, vazen, bloempotten, een loterij met mooie prijzen, koffie/limonade en cake. Altijd super gezellig. De opbrengst gaat naar een kinderproject in Moldavië.

Oproep: vindt u het leuk om stekjes te kweken? Of heeft u nog leuke vazen/potten of andere kleine tuinspullen over? Stel ze beschikbaar voor de blomkemer en breng ze op 11 mei 's morgens naar het lokaal. Eigengebakken lekkers voor bij de koffie is ook zeer welkom!

Ljurkaaike

Goed kijken: maar ze liggen er echt: trije ljurkaaien yn it lân fan Jelle Zeilstra, mei weegbree, dôvenetel en koweblomkes. Klaas van der Goot stuurde deze foto met bijschrift toe. Altijd weer een wonder, die kleine tere eitjes waar een kuikentje uit komt.

'Sjong dyn sang foar de sinne, ljurk'..... een van de mooiste paasliederen die ik ken.



Terugblik Iona-avond



De Iona-avond op 15 april in het lokaal trok niet alleen mensen uit Gaastmeer, maar ook uit de buurdorpen. Leuk!

Het is een prachtige avond geworden met ds. Dussie Hofstra uit IJlst. Ds. Dussie vertelde niet alleen over Iona, maar liet ons er ook iets van voelen. Bijvoorbeeld door in gedachten een wandeling over het Schotse eiland Iona te maken, waarbij we stil stonden en soms ook een poosje stil waren bij bijzondere punten in het landschap. Zoals bij de heuvels. Wat waren de hoogtoppen in jouw leven?

In het gedachtengoed van Iona is de verbondenheid met en het respect voor de natuur heel sterk. Er zijn 'dunne plekken' op aarde waar hemel en aarde elkaar lijken de raken en waar je heel sterk de aanwezigheid van God kunt ervaren. Iona wordt als zo'n plek gezien. En voelen wij Gaastmeer ook niet een beetje zo?

Kansbrief gemeente SWF

De gemeente SWF stuurde net als andere jaren deze week weer een stapeltje kansbrieven op. Ik leg ze in het folderrek in de hal van de kerk, neem er rustig een mee.

In de kansbrief leest u alles over speciale regelingen en mogelijkheden voor wie het financieel niet ruim heeft. Mooi overzichtelijk.



Cartridges en mobieltjes

Afgelopen week is de inzamelbox met cartridges en mobieltjes uit de hal van de kerk opgehaald door EEKO het bedrijf dat de inzameling organiseert. De box zat behoorlijk vol, zó vol zelfs dat de bodem er laatst al een keer uitviel. Daarom – en ook omdat de box iets te veel ruimte inneemt – komt er geen nieuwe box te staan. Maar we gaan zorgen voor een steviger exemplaar! In de tussentijd plaatsen we een doos of kratje, zodat u uw oude mobieltjes en cartridges toch kwijt kunt. De opbrengst gaat naar een van de projecten van de PKN. O ja en de kerk is altijd open hè!

Spreek van de week

Alice zette deze spreuk boven het bericht over haar gezondheid. Heel erg toepasselijk voor haarzelf maar ook voor ons allemaal.

Angst is maar voor even, spijt voor altijd

Stilte en vrede

Dit gebed kun je bidden op een plek waar je God wilt ontmoeten. En de takken die op uitkomen staan, heeft Froukje gefotografeerd, mooi hè?



*Om U te ontmoeten God zijn wij hier.
En we hopen U terug te vinden in ons gewone leven.
U te herkennen in mensen, in wat zij ons laten zien.
Hier willen wij de rust vinden, de stilte,
de aandacht om naar ons leven te kijken
in het licht van uw Woord.*

*We hopen er op God, dat U het zelf bent
die ons verwelkomt en ons aanspreekt met de woorden;
Vrede voor jou, Vrede voor de wereld; ieder verbonden met elkaar.*

Amen

Tot slot

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik