

Tussentijdse nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 7 mei 2024 voor Hemelvaartsdag

Een tussentijdse korte nieuwsbrief om nog even extra aandacht te vragen voor Hemelvaartsdag morgen. Want ik weet zeker: als u leest hoe mooi het wordt, komt u ook.

Samen met onze burens uit Oudega beginnen we om **9.30 uur**, en is dat niet lekker laat voor Hemelvaartsdag? Het dauwtrappen hebt u er dan al opzitten.

We beginnen met een **wandeling**, dan **koffie** en dan een **viering** in de kerk. En het is geen koppelverkoop, ook losse onderdelen zijn mogelijk. Inclusief varianten. Nou ja, lees maar.

Wandeling



We lopen een stuk het betonpaad naar Fiskersbuorren op. Het wordt mooi weer, dus wie heeft er dan geen zin in zo'n wandeling? Zeker als u ook nog een **vraag** meekrijgt voor onderweg. Een vraag om over na te denken en met uw buurman/buurvrouw te bespreken. De wandeling duurt een klein half uur. Is u dat toch te ver? Dan kunt u lekker aan It Piel gaan zitten om daar over de vraag na te denken, of u gaat in het lokaal zitten. Dan is er vast wel een eerste kopje koffie.

Koffie

Om 10.00 uur komen de wandelaars terug en drinken we in en bij het lokaal (bij de kerk) koffie. Natuurlijk is er iets lekkers bij, en het bijpraten moet ook weer lukken, dacht ik zo.



Viering



Om 10.30 uur begint de korte viering, die natuurlijk helemaal in het teken van Hemelvaart staat. Ludwine Andel is onze voorganger, en de dienst wordt ook weer gestreamd. Dus als u de dienst niet kunt bijwonen, kunt u hem live meemaken of na afloop via [Kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl)

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2498-Protestantse-Gemeente-Oudega-SWF>

De foto is van Attie Bak. Hemel en aarde zó dicht bij elkaar, dat vond ik helemaal passen bij Hemelvaart. En dan nog een regenboog ook.

Gebed voor Hemelvaart

Heer God,

U woont daarboven en wij hier beneden.

Dat is een heel verschil.

Hier beneden lijkt het vaak alsof U er niet bent.

Maar de dag van Uw Hemelvaart herinnert ons eraan

dat er een verbinding is tussen de hemel en de aarde.

Die verbinding is gelegd door Jezus Christus.

Hij kwam naar beneden en Hij is weer teruggekeerd naar boven.

Hij is nu bij U en dankzij Hem kunnen wij bij U komen.

Geef, God, dat wij daar warm van worden en blij van hart

en zegen onze collega's en alle mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd,

zodat we merken dat Jezus bij ons is.

Help ons om de band tussen hemel en aarde te mogen voelen

en voelbaar maken voor anderen,

en hoor ons gebed om Jezus' wil. Amen

Bron: 'Met zonder Jezus' over Hemelvaart (2014), uitgave Protestantse Kerk in Nederland

Tot slot

Iedereen een mooie Hemelvaartsdag gewenst! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik. De panoramafoto – ook gemaakt door Attie – laat zien wat u zelf ook kunt zien als u meewandelt donderdag: zicht op Gaastmeer vanaf de Fiskersbuorren.

