

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 5 juli 2024

Ik begin deze week met het allerbelangrijkste onderwerp. Dan hebt u dat maar vast gelezen voor u straks naar het optreden van Concordia gaat.

Geen plakband op ramen en deuren alstublieft!!



Een hartenkreet van de schoonmaakploeg. Voor het bevestigen van posters in het lokaal en in de kerk gebruiken we nu vaak plakband, maar dat is heel lastig te verwijderen en het ziet er dan nog steeds lelijk uit. Daarom alstublieft géén plakband meer gebruiken! Op glas kunt u kneedgom gebruiken. Op hout laat ook kneedgom na gebruik nog sporen na, dus als het kan, plak de poster dan op een muur. En let op: wil degene die een poster opplakt, die ook weer weghalen en de sporen verwijderen? Hartelijk dank!

PS. Kneedgom ligt in de consistorie en op het prikbord in het lokaal.



Vanaf 6 juli weer Tsjerkepaad



Vanaf morgen (zaterdag 6 juli) hebt u een extra reden om de kerk binnen te lopen, want Tsjerkepaad is weer begonnen. Elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 is niet alleen de kerk open, maar ook de consistorie en de deur naar de kreek. Een gastheer of -vrouw vertelt graag iets over de kerk of luistert naar uw verhalen. De laatste Tsjerkepaadmiddag is op 14 september, dus keus genoeg.

En kijk ook vooral eens in de Ankertsjerke in Oudega, want daar is een expositie van beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra uit Heeg. Meer hierover op www.pkn-gaastmeer.nl. O ja, en op 6 juli zal ook de fietskaravaan van Tsjerkepaad Gaastmeer aandoen. De deelnemers fietsen een route langs een groot aantal kerken, en daar horen wij bij!

Zondag kerk en koffie



Een mooie afbeelding van het dochtertje van Jairus, dat door Jezus werd teruggeroepen in het leven. Ds. Gert Pennekamp preekt er zondag over in de Pieltsjerke om 9.30 uur. Daarna is er koffie in het lokaal. Deze keer vond ik een aankondiging in het Zuid-Afrikaans.



ZuiderZeeVaart weer in Gaastmeer

De boten van ZuiderZeeVaart, die zeilvakanties organiseert voor jongeren met kanker, legden gisteren weer aan in Gaastmeer. Brechtje Dantuma fotografeerde de boten vanaf de brug. We zijn blij dat we hen een ligplaats kunnen bieden. Ik vind het elk jaar weer zo dubbel. Aan de ene kant zie ik al die witte gezichtjes, aan de andere kant zie ik hoeveel plezier ze hebben. Diep respect voor alle mensen die er voor hen een feestweek van maken.



Alvast in de agenda: viering in Nijhúzum 4 augustus



Zondag 4 augustus gaan we weer naar Nijhúzum voor de ochtendviering. Zet het alvast in de agenda! Meer informatie volgt nog. De lange collectestokken die we traditiegetrouw in Nijhúzum gebruiken (op de foto stokken in een Gelderse kerk) worden alvast opgezocht.

Terugblik Overstapdienst

Komt dit weerbeeld u bekend voor? Dat kan kloppen. Ook afgelopen zondag was het fris en winderig in Sânfurd, waar we aan het water zaten voor de Overstapdienst. De kinderen uit groep 8 die na de vakantie naar het voortgezet onderwijs gaan, kwamen aan met een bootje en stapten over op de steiger. Mooie symboliek, en tegelijk het laatste onderdeel dat we buiten konden vieren. Daarna ging het regenen. Gelukkig pasten we met zijn allen nét in de kerk, en beleefden we met elkaar een uur met prachtige zegenwensen van de ouders voor hun kinderen, al even mooie woorden over vertrouwen, druiven tijdens de collecte en enthousiaste muziek van het jeugdkorps.



Spullen voor Moldavië

Ik noem het af en toe in deze nieuwsbrief, om te voorkomen dat u nét bij het opruimen van uw huis in de zomer de spullen wegbrengt of -gooit die in Moldavië zo bruikbaar zijn. Eind september kunt u ze inleveren, waar en wanneer precies hoort u nog. We zijn op zoek naar: lang houdbaar voedsel, witgoed, kinderfietsen, speelgoed, schoolmeubilair, bedden, dekens, matrassen, kleding, schoeisel, aggregaten en elektrische verwarming. Wel moeten de spullen schoon en goed werkend zijn.

Spreek van de week

Miguel de Cervantes leefde van 1547 tot 1616 en geldt als de 'uitvinder' van de roman. Nooit van gehoord? Nou, van zijn beroemdste roman vast wel, want dat is Don Quichot(te). Van Miguel de Cervantes is ook de volgende uitspraak:

*Wie niet van het geluk weet te genieten als het komt,
moet niet klagen als het hem verlaat.*

De vraag die erbij hoort: van welk moment heb jij ultiem genoten?

Foto's

Vorige week plaatste ik twee foto's van onze kerk, gemaakt door Jan de Jager. Maar ik heb er nog twee van hem gekregen voor de nieuwsbrief! Ook weer met die prachtig gefotografeerde lichtinval. De vrouw op de foto is pastor Jelly Hania.



Ik sluit af met een mooie foto van Attie Bak. Tot volgende week allemaal! Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik

