

Actie Moldavië



We hadden de actie al eerder aangekondigd: geef uw overbodige spullen een tweede leven in Moldavië. Het is daar hard nodig. Wat kunt u kwijt? Witgoed, speelgoed, bedden, matrassen, dekens, kleding, schoenen en aggregaten. Alles moet wel schoon, netjes en goed werkend zijn.

Hoe gaat het concreet? Van **20 tot en met 27 september** kunt u uw goederen brengen naar **Willem en Rommy van Berkum**, Munkedyk 1a. Zij stellen hun ruimte beschikbaar hiervoor. Het erf oprijden, **achter** de stal ingaan en de spullen aan de rechterkant neerzetten. Hebt u hulp nodig: bel van te voren met een van de diakenen, Gerlof 06-85227641 (niet op 25 en 26 september), Klaas v.d. Goot 06-12876469 of Dieuwke 06-57605749. Of bel met Feike Hoogterp 06-18529852. Op zaterdag 28 september worden de spullen dan naar Hommerts gebracht; **hiervoor vragen we mensen met een aanhangwagen om zich beschikbaar te stellen**. Vrijdag de 27ste gaan we dat afspreken/verdelen. Transportbedrijf Veenstra uit Heeg brengt alles vanuit Hommerts naar Moldavië.

Grietje dankjewel

Deze twee rozen symboliseren onze dank aan Grietje Brouwer, die heel lang ouderling van dienst was in onze kerk. Omdat Grietje nu in de zorg werkt, moet ze ook regelmatig op zondag werken en dat werd steeds moeilijker te combineren. Grietje heeft daarom besloten te stoppen als ouderling van dienst. Grietje, we zijn jaloers op de mensen die jou 's zondags nu wél om zich heen mogen hebben. We gaan je missen en danken je ook op deze manier heel hartelijk voor al je inzet. Maar we hopen natuurlijk dat we je nog wel met enige regelmaat bij ons zien en horen....



Activiteiten



Kwyk had eergisteren een uitstapje naar de bloementuin in Dedgum georganiseerd en ik begreep dat er ruim 20 mensen mee zijn geweest. Genieten van de bloemen en van de zomerse koffie buiten onder de bomen... Heerlijk.

Ook de activiteiten van de kerk starten weer. In oktober de mielridders en de gespreksgroepen, maar op 17 september gaan we al met elkaar naar de Sneeker Psalmen (vertrek 9.30 uur bij de winkel) en op 22 september is onze startsnein. Voor meer informatie en ringactiviteiten zie de nieuwsbrief van vorige week.

Nog even over de startsnij: we willen deze keer graag eigengebakken cake bij de koffie presenteren. Maar ja, wie bakt die dan? Ik niet, dat is beter voor iedereen. Willen degenen die er wél goed in zijn en nog geen cake hebben aangemeld, dit nog even doen? Stuur een mailtje of appje naar Ludwine (ludwinevanhoeven@gmail.com of 06 41 83 33 19). En kom vooral zelf ook koffiedrinken!

Kapel op vakantie

De laatste foto's van de vakantie van Tryntsje en Feike Hoogterp. Ze zijn hier in Afferden bij het kleine kapelletje links op de foto. Er staan precies vier banken in; gebouwd op de toekomst, zeg maar. En zoals het hoort in Limburg staat er tegenover de kapel een kroeg. Heel handig: die heet ook 't Kapelleke. Waar ga je naartoe? O, even naar 't Kapelleke.



Kerk op vakantie

Roelie Zeilstra was op fietsvakantie in o.a. Heeten (Overijssel) en bezocht daar deze prachtige katholieke kerk in gotische bouwstijl. Op de website lees ik dat de parochie is ontstaan uit een fusie van 8 eerdere parochies. Een hele prestatie. Volgende week een heel andere kerk, maar dan met kunst en een verhaal, ook ingestuurd door Roelie.



Spreek van de week

Een hele mooie van Nelson Mandela.

Je bent een kind van God: de wereld heeft er niets aan als je je klein maakt.

Eieren

Hè? Nu nog eendeneieren? Ik wist niet dat het kon. Hoewel: de zwaluwen bij ons hebben dit jaar ook al drie keer jongen uitgebroed. Hoe dan ook, Attie Bak zag dit nest vanochtend op de Burd en maakte deze opmerkelijke foto.



Bijbelvertaalproblemen

Weer even twee vertaalproblemen uit het boekje *'Duidelijke taal spreekt niet vanzelf'*.

In de Bijbel is op een aantal plaatsen sprake van 'hoofdvrouwen en bijvrouwen'. Maar hoe vertaal je dat in een taal waar dat onderscheid helemaal niet bestaat? Er zijn volken waar je als man meerdere vrouwen kunt hebben, maar dan zijn ze wel allemaal gelijk. Uiteindelijk hebben de vertalers de hoofd- en bijvrouwen maar gewoon bij elkaar opgeteld.

Voor volken waar vrouwen duidelijk de baas zijn, is het gebod 'Eert uw vader en uw moeder' heel vreemd. Je noemt toch niet je vader als eerste? Héél onfatsoenlijk. Tsja...

Bijzondere Chinese roos



Froukje Hofstede stuurde deze mooie foto van een gele Chinese roos toe, en er hoort een bijzonder verhaal bij.

Bij haar verhuizing van Gaastmeer naar Gauw had Froukje deze roos meegenomen: hij was van haar moeder. Dit jaar ging de roos bloeien precies op de dag dat de jongste zus van Froukjes moeder en de laatste uit het gezin overleed. Bij zoiets móet je bijna wel geloven dat dat geen toeval is.

Tot slot

Graag weer toch volgende week. Vergeet u Kleintje Dorpsfeest niet, vanaf 15.00 uur bij Boppe de Golle? Met een groet, Anneke van Mourik