

## Nieuwsbrief Protestantse Gemeente De Gaastmar 11 oktober 2024

Vorige week startte de gespreksgroep 'Levenslessen' met de eerste bijeenkomst. Wim Andel toonde zich een uitstekende invaller voor Ludwine die uitgerekend op die dag door een virus werd gevelde (ze is alweer beter gelukkig). Wim heeft het trouwens druk in Gaastmeer, want aanstaande zondag gaat hij voor in onze dienst.

### Gespreksgroep 'Gelukkig ouder worden' dinsdag 15 oktober



Aanstaande **dinsdag** start de gespreksgroep 'Gelukkig ouder worden'. Inspiratiebron is het gelijknamige boek van Anselm Grün. Zie voor meer informatie de nieuwsbrief van 27 september, waar ook het hele activiteitenoverzicht in staat.

We kijken uit naar een mooie en zinvolle reeks gesprekken over een thema dat veel van je vraagt: 'Gelukkig ouder worden: aanvaarden, loslaten en je verzoenen'. Maar dat kan ook nieuwe kansen bieden.

Kom op dinsdag 15 oktober **om 14.00 uur** naar het lokaal en ga in gesprek over dit belangrijke onderwerp.

Voor alle zekerheid: voor geen van beide gespreksgroepen is Bijbelkennis of actieve betrokkenheid bij onze kerk nodig. Integendeel: inbreng vanuit verschillende perspectieven maakt de gesprekken nog waardevoller. Voel u dus altijd welkom!

### Alvast voor uw agenda: 21 oktober avond met Herre Klaas

Maandag 21 oktober om 19.45 bent u alwéér welkom in het lokaal, want dan vertelt Herre Klaas Ykema over zijn stage in IJsland.

### Gevraagd: breiwerk en meer

We hadden de inzamelactie voor Moldavië nog niet achter de rug of we kregen vanuit Heeg het verzoek van Tine Walinga om bijgaand bericht te plaatsen. Wat is de nood toch hoog overal.

De Stichting NNA zorgt ervoor dat in afgelegen dorpen in Oekraïne, Moldavië en Armenië warme (bv. gebreide) kleding wordt uitgedeeld, vooral baby- en kinderkleding. Ook gebreide lapjes, lapjesdekens en wollen dekens zijn welkom, en zelfs breigaren. U kunt het brengen naar Nijedyk 33 in Heeg, telefoon 0515 – 44 28 40. Dus kijk nog eens goed of u iets hebt liggen, u doet er zóveel goed mee.



## Samenwerking in de ring



Dit zijn alle kerkgebouwen van de negen kerkgemeenten in de ring IJlst. Kunt u ze thuisbrengen? De negen gemeenten praten met elkaar over samenwerking, en inmiddels is besloten om twee werkgroepen te starten. De ene onderzoekt of het mogelijk is om administratieve taken gezamenlijk uit te voeren, en de andere of het mogelijk is om samen te werken in het jeugdwerk. Over meer samenwerkingsmogelijkheden denken we nog na. Alles met het doel om de echte kerntaken van de kerk (aandacht voor elkaar, vieringen, activiteiten) in het eigen dorp te kunnen blijven uitvoeren. We gaan aan de slag en houden u op de hoogte.

## Jongerenweekenden op klooster Westerhûs



Een weekend op adem komen op een prachtige plek, speciaal voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Het ritme van het kloosterleven ontdekken, ruimte voor jezelf nemen en leeftijdgenoten ontmoeten. Dat is wat je kunt verwachten.

Van harte welkom! Ken je iemand in je omgeving voor wie het misschien iets is? Geef het door. Voor meer info <https://nijkleaster.frl/jongeren-weekend/>. Ook de data in 2025 zijn bekend: 7-9 februari, 23-25 mei en 17-19 oktober.

## Kerk op vakantie



Ik heb nog familie in Zeeland en Noord-Brabant wonen. Daar kom ik niet elke dag, zodat ik er met mijn broer en schoonzus afgelopen weekend maar eens een paar dagen voor heb uitgetrokken om iedereen te bezoeken. Natuurlijk heb ik ook een paar kerken op de foto gezet. De kerk links staat in Schore, een dorpje met 500 inwoners maar wel zoals u ziet een fors kerkgebouw. 'Rustpunt in woelige baren' staat erop. De kerk links staat in Middelburg, waar we een stadswandeling hebben gemaakt. Ook niet mis, vind ik. We bezochten er ook een doopsgezinde kerk die nog 35 leden heeft....

### Waar staan deze begonia's?

Die vraag stelde Attie Bak aan mij toen ze deze foto opstuurde. Ik wist het niet en ik had het echt wel moeten weten!  
Maar ik geef het raadseltje gewoon aan u door.

Los daarvan: heerlijke foto, met die twee felle kleuren.



### Spreek van de week



Leven en laten leven dus. Deze spreuk stond op het huis naast ons hotel in Kortgene.

### Tot slot

Ook de afsluitende tekst is deze week afkomstig uit Zeeland. Naast de tekst een mooie nazomer/herstfoto van Froukje Hofstede.

God zal  
met je meegaan  
als licht in je ogen  
als lamp voor je voet  
als hand op je hoofd  
een arm om  
je schouder  
als baken bij ontij  
en verte die wenkt  
als groet op je lippen  
en hoop in je hart  
als stem  
die je uitdaagt  
en woord dat je  
voorgaat.  
Doopsgezinde Gemeente  
Walcheren



Tot volgende week! Anneke van Mourik