

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente De Gaastmar 18 oktober 2024



Vorige week schreef ik dat Ludwine wegens ziekte de gespreksgroep 'Levenslessen' niet had kunnen leiden, maar dat ze gelukkig weer beter was. Dat was te vroeg gejuicht. Het virus heeft opnieuw toegeslagen en ze heeft er behoorlijk last van. Het lijkt langzaam de goede kant op te gaan, maar ze is even uit de lucht, hoewel ze via de app nog heel wat regelzaken afwerkt. Ludwine, uit naam van iedereen van harte beterschap gewenst! Bijgaande kaart kregen we ooit van Willem en Ekie, maar ik vond hem zo toepasselijk dat ik hem voor jou op de foto heb gezet.

Zondag 20 oktober ochtendgebed en koffie

Ludwine zou aanstaande zondag voorgaan in een dienst waarin we ook het Avondmaal zouden vieren, maar dat lukt nu niet. In plaats daarvan is er – gewoon om 9.30 uur – een **ochtendgebed**, een korte viering dus. Het thema is 'geloven tegen de klippen op'. We bidden, zingen en luisteren naar een gedicht en naar twee liederen: via het scherm met dank aan Willem WB en live met dank aan Klaas v.d. Goot. Aan mij de eer om de viering te begeleiden.

En om u niet voor een half uurtje naar de kerk te laten komen, staat na de viering de **koffie** klaar. NB. Op de foto een Zuid-Afrikaans ochtendgebed.



Maandag 21 oktober: Herre Klaas Ykema vertelt over IJsland



Herre Klaas heeft al een presentatie vol plaatjes klaarstaan om u maandagavond mee te nemen naar IJsland. Hij heeft daar stage gelopen en veel op het eiland gezien. Een bijzondere avond!!

Kom om 19.45 naar het lokaal, en natuurlijk is er ook dan koffie. Van harte welkom allemaal.

Zondag 3 november koffie en concert in het dorps huis

Zondag 3 november zouden we na de dienst samen koffiedrinken. Dat gaan we ook doen, maar dan in het dorps huis. Daar geven Concordia en het korps uit Burchwert namelijk een koffieconcert. Volgende week meer informatie, maar dan weet u het even.

Bloemen



De mooie compositie links staat sinds kort op de tafel in de kerk: een echt herfstboeket. Prachtige kleuren die heel goed passen in de kerk. Wie toch heimwee heeft naar een vrolijk zomerboeket: geen nood, kijk gewoon even in het lokaal want daar staat het. Tjerie en Tryntsje, weer ontzettend bedankt.



Jeugdclub groep 7 en 8 gaat van start



De jeugdclub voor de kinderen van groep 7 en 8 van Oudega en Gaastmeer begint ook weer aan een nieuw seizoen. De startavond op vrijdag 25 oktober staat in het teken van Halloween! De kinderen hebben zoveel mogelijk al via de app bericht gekregen, maar mocht er nog iemand mee willen doen die niet in de app zit: van harte welkom! Meld je maar even bij Ludwine.

Optreden Edoza

Het lukt natuurlijk niet om alle concerten in de omgeving in de nieuwsbrief te zetten, maar als er een speciale band is met Gaastmeer of met een van de lezers van de nieuwsbrief, dan plaats ik graag een bericht.

Zo ook dit concert: Edoza zingt aanstaande zondagavond om 19.30 uur in de Martinikerk in Sneek, mét fanfare en solisten. Dat moet wel een geweldige avond worden.



Restauratie Pieltsjerke 1957



Maurits Dantuma leende mij een boekje uit met daarin twee verslagen van de restauratie van onze kerk in 1957. Echt geweldig. Ik zal er de komende tijd af en toe iets van in de nieuwsbrief zetten.

Er moest natuurlijk eerst geld worden ingezameld, en dat ging als volgt:

De veehouders hebben als begin tien gulden per koe gegeven, later nog eens vijf gulden en zo meer wat niet bekend is.

Ook *de burgerij* doneerde geld, en dan waren er natuurlijk de acties van ds. Bruinsma. Van de koeke-aksje had ik wel gehoord, maar ik las nu dat er ook papier-, teken-, sigaren- en filmacties waren. Weer wat geleerd.

Even tussendoor

Ik kwam dit tegen toen ik iets zocht op internet en ik moest er even om lachen.

Gereformeerde Bijbelstichting • Zondag gesloten

Herinnering: gebreide baby- en kinderkleding

Denkt u nog even aan de oproep om baby- en kinderkleding, gebreide/gehaakte lapjes/lappendekens en brei/haakgaren naar Heeg te brengen? De spullen worden uitgedeeld in de armste gebieden van Moldavië, Oekraïne en Armenië. U kunt terecht bij Tine Walinga, Nijedyk 33 in Heeg, telefoon 0515 – 44 28 40.



Spreek van de week

Een van de 66 boeken (geschriften) van de Bijbel is het boek Spreuken, dat vol staat met, jawel, spreuken. Daar zijn spreuken bij die na dik tweeduizend jaar nog helemaal actueel zijn. Zoals 'wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in'.

Ds. Wim Andel, die vorige week voorging in de dienst, had ook nog een mooie spreuk gelezen:

*Wie zich bemoeit met een ruzie die hem niets aangaat,
is als iemand die een voorbijlopende hond aan de oren trekt*

Niet doen dus.

Ochtendgebed

Op internet vond ik dit mooie ochtendgebed, waarmee ik deze nieuwsbrief afsluit. De betoverende foto eronder is deze week gemaakt door Attie Bak: een zonsopgang in Gaastmeer....



Tot volgende week, met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik