

## Nieuwsbrief Protestantse Gemeente De Gaastmar 29 november 2024

Veel te vertellen dit keer! We beginnen natuurlijk met...

### Sinterklaas 30 november



Natuurlijk gaan onze gedachten morgenmiddag even terug naar vorig jaar, toen Rick Feld plotseling met de ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Begin januari overleed hij. We zullen Rick nooit vergeten.

Maar ook dit jaar komen Sint & Piet weer in Gaastmeer. Wees erbij! Kom rond 13.30 uur naar de kade en de rest wijst zich vanzelf. Het programma wordt voortgezet in het dorpshuis.

### Skûtsjefeest 30 november



Voor wie de flyer heeft gemist: morgenavond Skûtsjefeest op Kaepwei 11! En u kunt een kerstboom kopen om het skûtsje te steunen. Bestel er een via de QR-code, een van de bemanningsleden of via [gaastmarderskutsje@gmail.com](mailto:gaastmarderskutsje@gmail.com)



### Adventskalender

De PKN heeft dit jaar een hele mooie Adventskalender uitgebracht, met elke dag een tekst, vragen of een lied. De kalender helpt om stil te staan bij wat Advent kan zijn: een tijd van voorbereiding op iets groots, een tijd van waakzaamheid, inkeer misschien, stilte. De kalenders liggen zondag, de eerste zondag van de Adventstijd, in de hal van de kerk. Na de dienst kunt u er een meenemen. Of vraag er een bij Ludwine of bij mij. De moeite waard.



## Nieuwe serie bloemschikkingen

Tjerie en Tryntsje waren deze week alweer druk bezig met het verzamelen van takjes voor de bloemschikkingen met Advent. Net als andere jaren is er elke zondag een nieuwe symbolische schikking, die voortbouwt op de vorige. U kunt de hele week de kerk inlopen om te kijken!



De schikkingen van deze Advent sluiten aan bij het jaarthema "Als nieuw - leven in het licht". We verwachten het licht, maar het is deze eerste Adventszondag nog heel ver weg. De takken zijn gebogen, alsof het armen zijn, die het licht willen ontvangen. Elke zondag zullen de takken dichterbij de kaars komen. Door de vorm van de kandelaar en de gebonden takken lijkt het geheel op een anker, teken van hoop.

### Meditatieve tekst bij de schikking op de Eerste Adventszondag

Zoals de vijg  
reikhalzend uitziet  
naar het juiste moment  
zo mogen ook wij waakzaam zijn  
om het licht te ontvangen

## Terugblik gedenken



Drie foto's van afgelopen weekend, toen we terugdachten aan naasten of dorpsgenoten die in het afgelopen jaar overleden zijn. Zaterdag 23 november kwamen mensen een kaarsje aantekenen de kerk, en dat deden we ook op zondag in de dienst. We dachten speciaal terug aan Rick Feld en Kirsten Gaarlandt, samen met hun familie. Het waren indrukwekkende momenten, waardig omlijst door de kaarsjes en witte bloemen.

## Mielridders en gespreksgroep 2 december

De mielridders hebben alweer trek denk ik. Aanstaaende maandag komen ze weer bij elkaar, om 18.00 uur. Om 19.45 op diezelfde maandag is er weer gespreksgroep (Levenslessen), ook in het lokaal. Het thema is dit keer 'De winst van pauze'. Zo te horen een toepasselijk thema in deze Adventstijd, die je immers kunt gebruiken om even uit de dagelijkse hectiek te stappen en na te denken over wat er écht belangrijk is.



## Roon Staal

Even tussendoor: Froukje Hofstede attendeerde mij op een kerstmedley gezongen en gespeeld door de Nederlandse zanger Roon Staal. Rustige oprechte muziek, ik vind het erg mooi. Luister maar eens:

[Roon Staal - The Christmas Album III Preview-Medley](#)

## 8 december Muziek in de Martini met Jan Brens

Er zijn heel veel kerstoptredens in deze tijd, en het liefst zou ik ze allemaal vermelden in de nieuwsbrieven. Maar dat gaat wat ver, en daarom beperk ik mij tot concerten die een relatie hebben met Gaastmeer. Bijvoorbeeld omdat er Gaastmeeders meespelen/-zingen (of meegespeeld zouden hebben als ze niet van een ladder af waren gevallen).



Zo'n concert is 'Muziek in de Martini', op 8 december om 15.00 uur in de Martinikerk in Bolsward. Dirigent Jan Brens pakt na een ernstig herseninfarct de draad weer op en organiseert weer een gevarieerde muziekmiddag met koor, blazersensemble en solist. Zelf saxofoon spelen gaat niet meer, maar Hubert Heeringa zal die taak van hem overnemen. Maar vanuit zijn rolstoel dirigeert Jan de zangers en blazers met evenveel passie als altijd.

Van harte uitgenodigd!

## Krystmerk 14 december: hebt u nog mooie kerstdecoratie over?

Ik herhaal nog maar even de oproep die al eerder in de nieuwsbrief stond. De diaconie wil op de krystmerk van 14 december kleine kerstspulletjes en kerstgebak verkopen. Dus zoek alvast wat bij elkaar of bedenk een leuk recept! Inbreng: vrijdag 6 en zaterdag 7 december van 13.00 uur tot 17.00 uur in het lokaal, plus zondagochtend 8 december. Inbreng cakes kan later.



## Krystkonsert Concordia 22 december



In de reeks concerten mag het krystkonsert van Concordia niet ontbreken. Dit jaar op 22 december in de kerk. De exacte tijd leest u nog wel op de flyer of in de nieuwsbrief. De foto links is van het concert van vorig jaar. Welkom terug!

## Kerstavonddienst in Oudega

Een gezamenlijke kerstnachtdienst met speciale aandacht voor de kinderen. Daarom is het ook meer een avonddienst dan een nachtdienst. We beginnen om 19.30 uur, zodat ook de kleinere kinderen mee kunnen komen. Jong en oud van harte uitgenodigd!

### Extra op het programma: muziek van Anna Hoekstra op Tweede Kerstdag



Anna Hoekstra heeft er zelf het initiatief voor genomen: een kerstoptreden in o.a. Gaastmeer. Bedoeld om warmte te brengen in dagen die voor sommigen heel koud kunnen zijn. Verwacht geen grote show: het wordt een optreden met mooie kerstmuziek in alle eenvoud. Kom om 11.00 uur naar de kerk, wij zorgen voor koffie. De foto van de kerk in het bijna-donker zag ik op onze website staan. Al even sfeervol als het optreden van Anna.

## Advent

Ik sluit af met een mooi Adventsgedicht en ernaast een foto van Attie Bak: een bloedrode zon in de vroege ochtend. Wachten op de dag die komen gaat.

Advent is leren wachten,  
samen met Maria  
wachten op het feest van Gods geboorte in ons leven,  
en de tijd nemen om je voor te bereiden.

Advent is wachten  
tot het goede woord kan gesproken worden.  
wachten en zwijgen wanneer het nog te vroeg is,  
wachten tot de dageraad de nacht aflost.

Advent is wachten zoals God wacht  
op de keuze van de mens voor Hem.

Het is durven vertrouwen,  
vertrouwen dat God  
aan de kant van de mensen staat,

vertrouwen dat de toekomst  
meer inhoudt dan het verleden,

vertrouwen dat het kleinste teken  
een belofte inhoudt.



Graag tot volgende week, met een groet van de kerkenraad, Anneke van Mourik