

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente De Gaastmar 20 december 2024

Het donkere weer buiten maakte de afgelopen dagen nog eens extra duidelijk hoe we uitzien naar het licht. En wat is het dan fijn dat vandaag de zon schijnt. Morgen, zaterdag, is het de kortste dag van het jaar. En vier dagen later vieren we kerst, het onbegrijpelijk grote geschenk van God aan ons. Vier het feest met ons mee!

Kerstgroen af te halen

In de vorige nieuwsbrieven riep ik u op om uw overvloedige kerstgroen beschikbaar te stellen voor de versiering van de kerk. Dat hebt u zo gul gedaan, dat de kerk inmiddels is versierd én we nog wat over hebben. Dus als u het leuk vindt om nog wat groen in huis te halen: er ligt nog een bultje voor de schuur bij de kosterswoning.



Optreden Edoza in Sneek zaterdag 21 december



Met Gaastmeerder medewerking: het kerstconcert van Edoza in de Martinikerk in Sneek. Zaterdag 21 december om 20.00 uur. Een mooi begin van de dagen rond kerst.

Zondag 22 december Vierde Advent: dienst om 11.00 uur

De laatste zondag van de voorbereiding op kerst. Let op: voorganger ds. Dussie Hofstra gaat eerst nog voor in IJlst, zodat de dienst bij ons **om 11.00 uur** begint.

De schikking: op deze 4^e advent horen we dat Maria en Elisabeth elkaar ontmoeten en dat er grote vreugde is omdat zij beiden uitzien naar de geboorte van een bijzonder kind. De gespreide armen, die Gods heil willen ontvangen, zijn nu heel dichtbij het licht van Kerst gekomen. De twee amaryllisbollen symboliseren Maria en Elisabeth.



De meditatieve tekst:

*Verborgen leven
om te ontvangen
als licht in de wereld
vol verlangen.*

Concordia krystkonsert 22 december 20.00 uur



Hier bent u natuurlijk allemaal bij: Concordia samen met het duo Sym & Sanne, zondagavond om 20.00 uur. In onze eigen Pieltsjerke, die dan vast en zeker weer heel mooi versierd zal zijn.

Kerst in Gaastmeer kan niet zonder dit jaarlijkse concert. U bent van harte welkom!

Geen entree, maar wel een collecte bij de uitgang, voor de onkosten.

Kerstavonddienst Oudega/Gaastmeer 24 december



Dinsdag 24 december om 19.30 uur een kerstavonddienst van Oudega en Gaastmeer. Een gezamenlijke dienst met speciale aandacht voor de kinderen, maar iedereen is welkom! Een blazersgroep van EMM zorgt voor muzikale begeleiding. Voorgangers zijn ds. Edna Zwerver en pastor Ludwine Andel.

Hebt u geen vervoer naar Oudega, neem dan even contact op met iemand van de kerkenraad. U kunt trouwens ook de dienst vanuit huis meebeleven of later terugzien via [Protestantse Gemeente Oudega \(SWF\) - Kerkdienstgemist.nl](https://www.protestantse-gemeente-oudega-swf.nl/kerkdienstgemist.nl)

Kerstdienst Gaastmeer 25 december

Kom om 9.30 uur naar de Pieltsjerke! Bij binnenkomst hoort u al de klanken van de kopergroep van Concordia. Dat geeft de viering meteen iets extra's. Ludwine Andel gaat voor in de dienst, en als thema heeft ze gekozen: *Er is haast bij het licht*.

Natuurlijk heeft Ludwine er weer een mooie dienst van gemaakt. Ik kan alvast melden dat er een bijzonder filmpje te zien is, en u krijgt ook nog iets mee naar huis. De kerk is nog steeds mooi versierd. Ook voor de kinderen is er aandacht. Allemaal redenen om te komen.

Maar het belangrijkste is natuurlijk de boodschap die we met kerst horen: God heeft door de komst van Jezus hoop en perspectief gebracht. De donkere tijden zullen voorbijgaan.



Vergeet de kinderen in Oekraïne niet: kerstactie



De oorlog in Oekraïne is een verschrikking. Kinderen lachen en spelen niet meer, bang als ze zijn door alles wat ze meemaken. Er is gebrek aan van alles. Via kerken in Oekraïne bieden de Nederlandse kerken hulp: veilige speelplekken, psychosociale hulp, voedsel- en zadenpakketten. Help mee! We hebben folders uitgedeeld en in de kerstdienst collecteren we voor dit project. Of kijk op www.kerkinactie.nl/oekraïne voor meer informatie en een QR-code. U kunt ook een bedrag overmaken naar Kerkinactie NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Oekraïne. Dank!

Kerst in Oekraïne

Kerst vieren in Oekraïne: het lijkt iets onmogelijks. Toch gebeurt het. Mensen die ondanks alles moed houden. Froukje Hofstede stuurde een paar linkjes door. Luister bijvoorbeeld naar dit kerstlied:

<https://www.youtube.com/watch?v=RHWnz274fpA>

Of ook heel mooi: vrouwen in traditionele kleding aan de kersttafel, met een lied waarin je het woord Oekraïne vaak terug hoort komen. En – denk ik – een kerstwens tot slot.

<https://www.youtube.com/watch?v=22weJoy-0Yc>



Froukje schrijft ook nog: vooraf aan de Kerst gaan groepjes volwassenen kolyadki zingen: kerstliedjes in ieder huis. De geboorte van Christus aankondigen. Een beetje als St Maarten hier, maar dan gaan ze ook naar binnen. <https://www.youtube.com/watch?v=oRmEpexagWk>

Tweede kerstdag: Anna Hoekstra zingt

Op Tweede kerstdag zingt Anna Hoekstra in het lokaal. Een eenvoudig optreden, waar u kunt luisteren en meezingen.

Om 10.30 uur staat de koffie klaar en om 11.00 uur start het programma.

Iedereen welkom! Hebt u gasten? Ook zij zijn welkom! Het wordt een mooie ochtend.



Terugblik Krystmerk



Dieuwke en Baukje staan op deze foto achter de mooi opgemaakte tafel van de diaconie, vol kerstspullen en allerlei soorten cake.

De verkoop, aangevuld met een gift van de diaconie, heeft € 648,91 opgebracht voor de noodhulp in Zuid-Soedan. En daar komt nog het een en ander bij, want op 29 december, als we samen met Oudega de kerkdienst houden, is de collecte ook voor Zuid-Soedan bestemd.

Daar komt een schip geladen (2)

Vorige week schreef ik over het Adventslied 'Daar komt een schip geladen', waarin de aankomst van Jezus op een schip symbool staat voor zijn geboorte. Een symbool dat helemaal niet past in het Midden-Oosten. Het lied komt dan ook uit Duitsland en is in de middeleeuwen ontstaan. Deze week las ik dat het motief 'aankomst per schip symboliseert het ontstaan van iets' eigenlijk een nog veel ouder motief is, een heidens motief uit de West- en Noord-Europese kustgebieden. Later werd dat motief vermengd met Christelijke elementen.

Hé... dat doet denken aan een van de allerberoemdste Oudfriese sagen.

Karel de Grote stuurde twaalf 'asega's' (een soort rechters) de zee op, omdat ze er niet in slaagden gezamenlijk Fries recht te ontwikkelen. Ze waren stuurloos, totdat er plotseling een dertiende asega aan boord bleek te zijn. Dat was Jezus, die hen vertelde hoe het recht eruit moest zien. Daarna bracht Jezus hen veilig aan land, en sloeg een gouden bijl in de grond. Op die plek is het gezamenlijk Friese recht ontstaan. Het Friese recht is dus, als enige ter wereld, door God gegeven; begrijpt u wel?



Op het oude wapen van Medemblik (Noord-Holland) staat het schip met de dertien asega's afgebeeld.

Er zijn

Ik kreeg onderstaand gedicht van iemand die het afgelopen jaar zijn vrouw heeft verloren. Hij weet dus waarover hij praat, als hij zich afvraagt wat in zo'n situatie de betekenis van kerstwensen is. Maar het antwoord weet hij ook: het gaat om 'er voor elkaar zijn'. Laten we dat in onze oren knopen. De foto ernaast, van Attie Bak, heb ik vaker gebruikt maar hij blijft mijn absolute favoriet en hij past hier zo mooi!

Hoe wens je mensen
een fijne kerst
als ze verdrietig zijn?
Hoe zeg je 'fijne dagen'
in een tijd van pijn?

Hoe wens je een gelukkig jaar
wanneer de tijd zo kostbaar is?
Hoe wens je iemand een mooie tijd
bij een groot gemis?

Ik weet niet hoe dat moet,
maar met liefde stuur ik je
mijn warme, simpele groet,

Want juist in tijden van verdriet,
van angst, eenzaamheid of pijn
gaat het niet om woorden
maar om het er zijn.



Ook als kerk van Gaastmeer willen we er voor elkaar zijn. Ik hoop u dan ook de komende week te zien bij de diensten en activiteiten!
Gezegende dagen toegewenst namens de kerkenraad, Anneke van Mourik.



PS. Kerstbonus



Maurits Dantuma had mij een boekje geleend met twee artikelen uit 1957 over de restauratie van de Pieltsjerke. Hij heeft er voor mij een pdf van gemaakt, en met twee vrije weken voor de boeg leek het mij een mooi moment om u het boekje toe te sturen. Veel leesplezier!