

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente De Gaastmar 10 januari 2025

Orchideeën en meer



Nu de kerstversiering is opgeruimd, is het tijd voor een nieuw boeket (kunst)bloemen in de kerk. Deze keer zijn het orchideeën geworden, in drie sprankelende kleuren. Het blijft dus een feestje om even de kerk binnen te lopen! PS. U weet toch dat u via www.pkn-gaastmeer.nl nog foto's van de kerstviering kunt bewonderen hè?

Aanstaande zondag vieren we ook weer **Avondmaal**. Ludwine Andel is voorganger in deze dienst. Aanvang 9.30 uur.

Gespreksgroep Gelukkig ouder worden op 14 januari

Aanstaande dinsdagmiddag om 14.00 uur komt de gespreksgroep weer bij elkaar in het lokaal. Van harte welkom, ook als u nog niet eerder kon komen!

Koffiedrinken in het lokaal

We zijn gewend om elke eerste zondag van de maand na de kerkdienst samen koffie te drinken in het lokaal. Dat gaan we dit jaar ook weer doen. De eerste keer hebben we al achter de rug, op 5 januari, met veel gasten uit Oudega.

Maar let op: in 2025 valt de eerste zondag van de maand ook wel eens op een andere zondag. Dat zit zo. Soms begint de dienst om 11.00 uur, omdat de voorganger dan eerst nog ergens anders preekt. Het leek ons een goed plan om op die zondagen koffie te drinken om 10.15 uur, een mooie combinatie. Maar dat is dus niet altijd de eerste zondag. Zo is ons eerstvolgende koffiemoment op **zondag 9 februari**, dan weet u dat vast. Houd de nieuwsbrief in de gaten, dan kan het niet verkeerd gaan.



Soepbuffet Kwyk 23 januari

Met plezier plaats ik de oproep van Kwyk ook in de nieuwsbrief, want Kwyk wil graag zo veel mogelijk mensen bereiken. Het stampotbuffet in december was een groot succes, en ik denk dat dit soepbuffet net zo'n succes wordt. Tegelijk ook een oproep: helpende handen zijn welkom!



Kookgroep Kwyk nodigt u uit om aan te schuiven tijdens de soepavond.

Datum: **23 januari** a.s.

Tijd: van **17.00 uur tot 19.00 uur**

Kosten: **€5,- p.p.**

Consumpties worden apart afgerekend

Aanmelden **vóór 17 januari** via stichtingkwyk@gmail.com

of bellen met 06-29297249

De Rustplek nu ook actief in Súdwest-Fryslân

Misschien hebt u wel eens van De Rustplek gehoord, want het concept bestaat in Nederland al jaren. De Rustplek biedt tijdelijke opvang aan mensen die niet thuis kunnen blijven wonen en ook nergens anders heen kunnen. Vaak mensen in een crisissituatie, bijvoorbeeld door een onveilige situatie thuis. Gastgezinnen, vrijwilligers, bieden hen een paar weken of maanden onderdak. In die tijd werken de gasten aan een meer definitieve oplossing.



De Rustplek koppelt gasten en gastgezinnen aan elkaar en begeleidt de gezinnen (een gezin kan trouwens ook een alleenstaande of een echtpaar zijn). Sinds najaar 2024 is De Rustplek ook actief in Fryslân, om te beginnen in de gemeente SWF. U kunt dus:

- mensen die tijdelijk onderdak zoeken, op de stichting attenderen;
- gastgezin worden;
- de stichting financieel steunen (NL19 TRIO 0320 9115 86).

Kijk maar eens op www.derustplek.nl/fryslan. U ziet dan meteen ook dat onze kerkadministrateur Jan van Muiswinkel penningmeester van de stichting is en ik secretaris. Nu snapt u gelijk waarom ik in deze nieuwsbrief zoveel ruimte maak voor deze stichting.

Klokluiden op 2 februari

Op 2 februari a.s. is het precies 200 jaar geleden dat een watersnood in de noordelijke provincies, ook in onze regio, veel slachtoffers maakte en ongelooflijk veel schade aanrichtte. Ik begreep dat de Werkgroep Oer de Gaastmar hier de nodige aandacht aan gaat besteden. Ook wij als kerk doen mee, door die zondagavond de klok te luiden, precies als 200 jaar geleden.



Jongerenweekend in Nijkleaster



Jongeren kunnen weer een prachtig weekend beleven in het klooster Westerhûs. Er zijn dit jaar meerdere jongerenweekenden, waaronder het weekend van 7-9 februari. Kijk maar eens op [Jongerenweekend - Nijkleaster](#)

Spreek van de week

Verantwoordelijk voor de spreek van deze week is minister Judith Uitermark. In het Nederlands Dagblad zegt ze (ik heb het citaat iets ingekort):

Probeer eens om je oordeel uit te stellen, want als je eenmaal hebt geoordeeld, stopt het denken. Het is oké om ergens nog geen mening over te hebben, dat maakt je niet kleurloos. Verdiep je eerst eens in het perspectief van de ander, sta ervoor open, kom uit je bubbel.

Duidelijke taal spreekt niet vanzelf

We hebben het boekje over Bijbelvertaalproblemen gelukkig nog niet uit. Deze week las ik over begrippen die in de Bijbel voorkomen, maar die volkomen onbekend zijn bij de 'ontvangende taal'. Hoe vertaal je bijvoorbeeld 'uw zonden worden wit als sneeuw' in een samenleving waar sneeuw helemaal nooit voorkomt en er dus ook geen woord voor is? In een aantal Papoea-talen staat er daarom: 'wit als het schuim van de waterval' of 'wit als het binnenste van een kokosnoot'.

Foto's

Het was weer moeilijk kiezen uit de mooie foto's die ik binnenkreeg. Uiteindelijk zijn het deze geworden: links een zonsopgang, gefotografeerd door Attie Bak en rechts een roodborstje, dat speciaal voor deze nieuwsbrief poseerde en op de foto is gezet door mijn zus. Tot volgende week!

