

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente De Gaastmar 7 maart 2025

Natuurlijk beginnen we deze week met dit mooie nieuws, de foto's mochten in de nieuwsbrief. We hebben er een nieuwe inwoner bij: Jelle Bouke Hietkamp, zoon van Rients Hietkamp en Adrie Hietkamp-Osinga. Op de foto rechts staat hij met grote broer Hidde en zus Lieke. Welkom in ons dorp Jelle, wat heerlijk dat je er bent.



De 40-dagentijd is begonnen

Een sober kruis: de eerste fase van de symbolische schikking in de kerk in deze 40-dagentijd. De groene aardbol is de basis van de schikking. Op de aarde ligt een kruis van groene en rode takken: groen voor de het leven op aarde, rood als symbool van het vurige, het goddelijke. Met een mooie tekst erbij:

*Rode takken verbinden
door het genadekruis*

de groene takken van de toekomst.

Elke week verwerken Tjerie en Tryntsje een nieuwe boodschap in de schikking en zo groeien we naar Pasen toe.



Nu de 40-dagentijd is begonnen, gaan we ook weer aan de slag met waar deze tijd voor is bedoeld: stilstaan bij je relatie met jezelf, met anderen en met God, en extra denken om anderen. Als hulp hierbij kunt u elke dag een mooie tekst lezen op de 40-dagenkalender die we zondag uitdelen en die ook op www.pkn-gaastmeer.nl staat. Ook de spaardoosjes delen we weer uit. Ik schreef het al: de opbrengst is bestemd voor De Schuilplaats in Sneek.

Gespreksgroep dinsdag 11 maart om 10.00 uur

Dinsdag 11 maart komt de gespreksgroep *Gelukkig ouder worden* weer bij elkaar. Alleen is het deze keer op een andere tijd, namelijk 10.00 uur. De vaste deelnemers weten het al, maar als u een keer wilt aanschuiven, dan moet u dus om 10.00 uur in het lokaal staan. Lekker met een bakje koffie.

Vroege lente



Even een schitterende foto tussendoor. Attie Bak maakte hem. Had u zelf de lammetjes ook al gezien? Je kunt eindeloos naar ze kijken, altijd even fanatiek bezig.

Extra mooi vind ik het zonlicht dat net over het grasveld schijnt en alles in een voorzichtig licht zet.

Biddag voor gewas en arbeid woensdag 12 maart in Gaastmeer

De Biddag, waarin we een zegen vragen over het werk op het land of waar dan ook, vieren we altijd met een dienst in de avond. Dat doen we altijd samen met Oudega. De locatie is dit jaar onze kerk hier in Gaastmeer en we beginnen om 19.30 uur. Wees van harte welkom! Ludwine Andel zal in de dienst voorgaan en natuurlijk zamelen we geld in voor een bijpassend doel: duurzame landbouw in Kameroen. Een project waarmee boeren in dat land zichzelf en hun familie blijvend van voedsel kunnen voorzien.



Wel en wee

Ik houd het even bij een korte maar blije melding: Cees is weer thuis uit het ziekenhuis. Hij moet nog enorm aansterken maar er zijn geen complicaties, het gaat gewoon goed.

Jaarrekeningen 2024 ter inzage



Op de gemeenteavond van 24 maart bespreken we onder meer de jaarrekeningen van de kerk en van de diaconie. Zoals het hoort, leggen we die ook ter inzage in de hal van de kerk. Dus als u altijd al eens een jaarrekening van de kerk of diaconie hebt willen zien, grijp dan nu uw kans. Vanaf zaterdagmiddag 8 maart liggen ze klaar.

Dienst voor mensen met Mogelijkheden op 23 maart

Mensen met Mogelijkheden: dat vindt het Zorgpastoraat een term die beter past dan mensen met een beperking. Het Zorgpastoraat organiseert op 23 maart weer een feestelijke dienst in Trinitas Heerenveen, voor de hele regio. Inclusief poppenspel en blaasmuziek. Vanaf 14.30 wordt iedereen verwelkomd met iets te drinken, de dienst begint om 15.00 uur.



Lentemuziek

De uitnodigingen voor concerten en optredens regenen alweer op de digitale deurmat. U weet het, in de nieuwsbrief plaats ik die als er Gaastmeeders in meespelen of als er een andere speciale band met Gaastmeer is. Dit keer:



Zin in een avondje ontspannen blaasmuziek? Op zaterdagavond 15 maart kunt u komen luisteren in de Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33 in Bolsward. We starten om 20.00 uur, de toegang is gratis maar er is na afloop wel een collecte voor de onkosten. Voor u treden op het koperblazersorkest Hymne uit Sneek en het Mienskiporkest Warkum.

Foto's tot slot

Ik eindig met een groet en met twee foto's. De linker is gemaakt door Attie Bak. De vlinder is een klein vosje, schreef ze erbij. De rechter heb ik gemaakt, op een van die mooie bladstille dagen.

