

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 3 april 2026

Nog twee dagen, en dan is het Pasen. Overal in Gaastmeer staan tulpen te wachten tot ze uit mogen komen. Vandaag gingen kinderen van deur tot deur om ze te verkopen voor de volleybalvereniging.

Witte Donderdag



Zo stond de Avondmaalstafel er gisteren bij. Witte violen en daarachter een waterkan en waskom, als herinnering aan het Bijbelverhaal over Jezus die zichzelf verlaagt tot het wassen van de voeten van zijn leerlingen. Na de Avondmaalsdienst genoten we van The Passion, op het scherm in het lokaal. Zo kan iedereen deze dagen meebelevén op de manier die het beste bij hem of haar past.

Goede Vrijdag

Vandaag is het Goede Vrijdag. Misschien hebt u geluisterd naar de Mattheüs Passion, of misschien hebt u daar nu juist een jeugdtrauma aan overgehouden. Maar hoe dan ook, het is een indringende dag. Vanavond klinkt hier in de kerk het lijdensverhaal in het Fries, gelezen door gemeenteleden. We kijken naar een kruiswegstatie van Hanneke Franken, met teksten die rechtstreeks je hart raken. We leggen symbolisch onze last neer bij het kruis en we verlaten in stilte de kerk. Welkom om 19.30 uur.



Stille Zaterdag dienst in IJlst



De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen wordt Stille Zaterdag genoemd. Het is inderdaad stil geworden. Jezus is in het graf gelegd en alles lijkt voor niets te zijn geweest.

En toch.... Heeft Hij niet voorspeld dat hij zou opstaan uit de dood? Stel je nou toch eens voor dat dat wáár is! Er gloort iets van hoop, van daglicht. In de dienst in IJlst worden alle lichten gedoofd. Twee vrouwen gaan met elkaar in gesprek over hun verdriet, dat langzaam overgaat in twijfel en hoopvolle verwachting. Dan luiden de klokken en wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen. U bent om 20.30 uur welkom in de Mauritiuskerk in deze dienst vol rituelen. De liturgie staat ook op www.pkn-gaastmeer.nl en u kunt meekijken op [PKNMauritiuskerk IJlst - Kerkdienstgemist.nl](http://PKNMauritiuskerkIJlst-Kerkdienstgemist.nl).

Stille Zaterdag: de overgang van donker naar licht. Ik heb ik twee daar bij passende foto's van Attie Bak uitgezocht. Waard om met aandacht bekeken te worden.



Pasen: als de liefde maar blijft winnen

Vier het Paasfeest met ons mee in de dienst om 9.30 uur. De klanken van de korgroep verwelkomen u, ik hoop dat we U zij de glorie weer zingen. Ludwine leidt de dienst en Annalies de kindernevendienst. Alles met het thema: als de liefde maar blijft winnen. Wat een wonder dat we ook dit jaar weer mogen vieren dat er wél perspectief is. Omdat God ons liefheeft en een nieuwe start met ons wil maken na dood en graf. Welkom allemaal!



Neem de spaardoosjes mee met Pasen!



Neemt u zondag uw spaardoosje mee naar de kerk? En als u uw gift hebt overgemaakt, doet u dan een briefje in het doosje met daarop het bedrag? De diakenen tellen na de dienst de opbrengst en zorgen ervoor dat het contante geld wordt overgemaakt naar de Friese rijders voor Oekraïne. Had u gezien dat er afgelopen zaterdag in het Friesch Dagblad een groot artikel stond over de Friese rijders? Ik heb het uitgeknipt dus als er iemand is die het wil lezen, laat het weten.

Paaswens

Van een vriendin met katholieke wortels kreeg ik deze Paaswens. Ik geef hem graag door.



10 april dienst om 11.00 uur

Ds. Nicolle Pronk komt om 11.00 uur, dus.... 10.15 koffie in het lokaal. Dan weet u het vast.

11 april klusdei

Zet u hem in de agenda?

& KLUSSEN OCHTEND
DOARPSBELANGEN DE GAASTMAR

zaterdag 11 april
2026
start 09:00 uur
dorpshuis

Zaterdag 11 april 2026
Karwei-ochtend met onderhoudsklussen en
schoonmaak verspreid over het dorp.
Start: 09:00 uur dorpshuis: indeling klussen.
Zelf gereedschap meebrengen...
Na afloop, rond 12:00/12:30 uur: snert!

DE GAASTMAR
GAASTMEER

Mielridders 11 april

De laatste keer dit seizoen: de mielridders komen op 11 april om 18.00 uur bij elkaar in het lokaal. Willen de deelnemers dit keer zes euro meenemen? Dank en een goede maaltijd toegewenst!

Tot slot

Namens de kerkenraad wens ik u goede dagen toe en een heel fijn Paasfeest. Daar horen weer twee mooie foto's bij: een dotterbloem op de foto gezet door mijn zus en een magnolia gefotografeerd door Attie Bak. Tot volgende week! Anneke van Mourik



Ds. Riemer Praamsma, de classispredikant, stuurde als Paasboodschap een door hem geschreven gedicht rond. Ik vond het erg aansprekend. Een gebed dat je niet alleen in de Paasnacht kunt bidden, maar veel vaker.

U kunt het gedicht op de volgende pagina lezen.

Dat wij niet samenvallen

Gebed bij het doopvont in de Paasnacht

Dat wij niet samenvallen
met de wereld,
hoe zij valt
voor macht en kracht
zonder schaamte -

dat wij niet samenvallen
met onszelf,
ons kunnen
ons vermogen,
naam en faam -

dat wij niet samenvallen
met de schaduw
die op het heden
valt -

dat wij niet samenvallen
met de angst
voor morgen
de schuld
van gister -

dat wij niet samenvallen
met ons lot.

Maak ons los
van wat ons bindt
aan onze eenzaamheid,

U, die
met ons
samen
viel.

+++

Dat wij
met U
opstaan
om te leven
uw -

onze vrede.