

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente De Gaastmar 17 april 2026

Deze week een wat minder lange nieuwsbrief, dan heeft u mooi tijd voor andere dingen.

Hemelvaartsdag 14 mei: kuier, koffie en kerk. En een oproep



Deze foto is gemaakt op Hemelvaartsdag 2022: samen met onze burens uit Oudega wandelen we op het betonpaad naar Fiskersbuorren. Onderweg nadenkend en pratend over een vraag die Ludwine ons meegeeft.

Dat gaan we ook doen op Hemelvaartsdag 2026, dat is op donderdag 14 mei. Heerlijk altijd.

Na de wandeling heeft iedereen natuurlijk zin in koffie, en we blijken dan altijd weer net in het lokaal te passen.

Over die koffie hebben we nog een vraag. **Er heeft zich al een koffiezetter gemeld, maar we zoeken er nog iemand bij. WIE??**

Meld je even bij Ludwine, ludwinevanhoeven@gmail.com of 06 41 83 33 19.

We sluiten de ochtend af met een kerkdienst in onze Pieltsjerke.

Schorten en mondkapjes voor Oekraïne

Rikkingahof is een verzorgingshuis in Oosterwolde, mijn vader heeft er gewoond en ik ben er lid van de cliëntenraad. Een tijdje geleden vroeg ik, geïnspireerd door de actie van Feike Hoogterp, of er misschien medische spullen waren die naar de Friese ridders voor Oekraïne zouden kunnen. En jawel: vandaag ging er een hele voorraad ongebruikte plastic schorten, medische mondkapjes en andere medische spullen naar de Friese ridders. Die waren er heel blij mee.



Ook u kunt nog steeds uw spullen kwijt bij Feike en Tryntsje. Houdbaar voedsel en medische producten staan hoog op de prioriteitenlijst momenteel. In de winkel staat ook altijd een speciale doos die u kunt helpen vullen.

Dwers troch Aldegea

17 april dwers troch Aldegea

De jeugdclub voor Oudegaaster en Gaastmeerder kinderen uit groep 7 en 8 trekt vanavond dwars door Oudega, zie ik op het programma. Ben benieuwd op welke manier ze dat gaan doen. Er is nog een slotactiviteit in mei, en dan is ook voor hen het seizoen alweer voorbij!

Alvast in de agenda

Er zijn nog flyers in de maak die rondgebracht worden maar uw agenda kan weer gevuld worden.

Op **3 mei 9.30** uur in de kerk zingen en bidden voor vrede. Tijdens de herdenking op **4 mei** is de kerk open zodat u een kaarsje kunt branden. Op **zaterdag 9 mei** de tweejaarlijkse blomkemer van de diaconie. Op een poster in de winkel zag ik dat de Oranjevereniging een programma voor **Koningsdag** in elkaar heeft gezet, met zelfs een heuse Koningsnacht. Maar ik heb er geen foto van gemaakt en kan het op internet ook niet vinden, dus kijk zelf even goed of wacht op de volgende nieuwsbrief.

Opstaan

Terugdenkend aan de Opstanding die we met Pasen hebben gevierd, deze week in de nieuwsbrief een gedachte over Opstaan. De foto ernaast is van Froukje Hofstede. Haar tuin is ook weer tot leven gekomen, met als bewijs deze prunus.

Opstaan

Opstaan is ook:

gaan staan naast iemand die een schouder nodig heeft,

gaan staan vóór iemand die geen verweer heeft,

gaan staan achter iemand die dreigt te bezwijken.

Ds. Marieke Fernhout



Spreek van de week

Ik zag deze spreuk ergens. Een waarheid als een koe, maar goed om die in je hoofd te prenten!

Op de wind van gisteren kun je vandaag niet zeilen.

Tot slot

Graag tot volgende week met twee foto's van Attie Bak: links de lisdodde onder een stralend blauwe lucht en rechts een pinksterbloem, prachtig in het bleke ochtendlicht.

