

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente De Gaastmar 24 april 2026

Is het nu heerlijk zonnig of is het veel te droog? Als je buiten bent, weet je niet of je nu mag genieten of dat je je zorgen moet maken. Ik kom er niet uit.

Opbrengst spaaractie Friese rijders voor Oekraïne



De einduitslag van de spaaractie die wij in de 40-dagentijd hebben gehouden voor de Friese rijders voor Oekraïne had u nog van mij te goed.

Welnu, die liegt er niet om. De diakenen hebben het contante geld uit de spaardoosjes geschud en kwamen tot een bedrag van € 355,50. Daarnaast is speciaal voor dit doel € 250 binnengekomen op de bankrekening en de diaconie vult dit bedrag met € 300 aan. Alles bij elkaar dik € 900! Veel dank aan iedereen.

Zondag 26 april

Zondag 26 april staat ds. R. Doesburg uit Huizen op de kansel. Hij is een bekende van Jan van Muiswinkel en was bereid bij ons voor te gaan tijdens een weekend Gaastmeer. Fijn!

Koningsdag en -nacht

De Oranjeriefening heeft dit jaar alles uit de kast gehaald, waarschijnlijk omdat de koninklijke familie in Dokkum is. Misschien krijgt de familie iets mee van het feest hier.

26 april vanaf 20.00 uur bent u welkom voor een gezellige Koningsnacht, en op 27 april vanaf 10.30 voor het spannende rummikubkampioenschap en natuurlijk voor koffie met iets lekkers. Ook het springkussen is er weer.

Feest! Hebt u de vlag klaargelegd en de oranje pompouces besteld in de winkel?



Zondag 3 mei Bidden en zingen voor vrede en 4 mei kaarsjes in de kerk



Op zondag 3 mei om 9.30 uur komen we bij elkaar om te bidden en zingen voor vrede. Wat dat voor nut heeft? Nou, in elk geval dat volken in oorlog zich erg gesteund voelen als ze weten dat mensen in de vrije wereld aan hen denken en voor hen bidden. We voelen ons vaak machteloos, maar dit kunnen we doen. Iedereen is van harte uitgenodigd.

De werkgroep Oer de Gaastmar organiseert op 4 mei weer een herdenking bij de kerk, er komt nog een flyer. De kerk is open voor het branden van een kaarsje.

Kerk op vakantie

Barbera Kersbergen maakt met een vriendin een fietstocht door Beieren. Vandaag kwamen ze iets bijzonders tegen: een kruiswegstatie in het bos. Op de foto links ziet u op de voorgrond een van de staties, en op de achtergrond nog één. Het pad begint beneden in het dal en eindigt bij een klein kerkje op een heuvel (foto in het midden). Tegen de buitenmuur van het kerkje is een beeld geplaatst van Jezus aan het kruis, met de tekst 'Het is volbracht'. Dit beeld ziet u op de foto rechts. Barbera schreef erbij: 'Op onverwachte plekken kom je het geloof tegen'.



Spreek van de week

Gisteren was ik bij een informatieavond van de classis, dat is het provinciaal verband van kerken. Het ging over samenwerking tussen kerkgemeenten. Al snel kwamen de financiën op tafel. Als je fuseert, wil je dan je geld wel aan de nieuwe gemeente overdragen? En als je je kerkgebouw in een stichting wilt onderbrengen, hoe kom je dan aan het geld voor de 'bruidsschat'? Een van de aanwezigen merkte op: 'Toch vreemd dat we het zo vaak over geld hebben, want....

Geloven is gratis

Natuurlijk valt daar ook wel weer iets op af te dingen, maar ik vond de uitspraak toch erg raak.

Voorjaarsfoto's



Lenter wordt het niet. Einepykjes en laamkes. Attie Bak fotografeerde de eendjes in de sloot voor het huis van Roelie Zeilstra en de lammetjes in De Lytse Gaastmar. Midden op de foto, staat een lammetje van een ras dat ook wel Dassenkop wordt genoemd, zo heeft Attie uitgezocht. En inderdaad: met die twee witte strepen heeft het kopje wel iets van een dassenkop.



Froukje Hofstede lag al een tijd op de loer om de foto links te kunnen maken, een bloesempracht met op de achtergrond de zadeldaktoeren van de kerk in Gauw. Prachtig. En op de foto rechts een rododendron die ik in Beetsterzwaag zag.

Orkest van vrede

Ds. Harmke Heuver schreef het gebed waarmee ik deze nieuwsbrief afsluit. Graag tot volgende week!
Anneke van Mourik

God,

Maak mij een instrument van uw vrede.

*Een triangel, voorzichtig, klein,
maar steeds weer doorgaand.*

*Of een viool, heftig en boos als het nodig is,
dan weer meeslepend.*

*Een fluit, wat lichtheid brengend,
om op te tillen.*

*Of een trom, welke trom ook,
krachtig en grondig.*

*Een tuba of een cello die de diepte zoekt,
inhoud geeft.*

*Of een piano
voor de verbinding.*

*God,
Maak ons een orkest van uw vrede.*

*Ieder een eigen instrument,
ieder de ruimte.*

Samen zoekend naar de muziek.

Dat het zo zal zijn.