

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente De Gaastmar 8 mei 2026



Hebt u de boodschappentas/-krat al klaargezet en de beurs klaargelegd? Het belooft goed weer te worden, dus ik voorspel dat we morgen lekker buiten kunnen zitten bij het lokaal. Tussen 10.00 en 12.00 uur dus.

Had u trouwens gezien dat op de achterkant van de flyer informatie staat over het project in Ghana waar de opbrengst voor bestemd is?

Hemelvaartsdag donderdag 14 mei met Oudega in Gaastmeer

Ik had er wel weer een rommeltje van gemaakt, ook in het Ringblad. De volgorde is dus: kuier, koffie, kerk. Maar weet u wat: u meldt zich gewoon om 9.30 uur bij het lokaal en dan maken we er een mooie gezamenlijke ochtend van, in welke volgorde dan ook. Het is tenslotte een bijzondere dag met een diepe betekenis, Hemelvaart. De mens Jezus wordt weer verenigd met zijn Goddelijke Vader en draagt zijn werk hier op aarde over aan ons. We moeten aan de slag, maar we staan er niet alleen voor. We hebben elkaar én we hebben de steun van God via de Heilige Geest. Ik moet zeggen dat ik zelf ook elk jaar even moet repeteren hoe het ook alweer zat. Kerstmis, Pasen en ook Pinksteren heb ik inmiddels redelijk onder de knie, maar Hemelvaart vergt nog wat oefening. De foto is van Attie Bak. De hemel is hier altijd dichtbij.....



Ringzondag 31 mei



Inmiddels hangt de poster voor de Ringzondag voor het raam in het lokaal en in de kerk. Op zondag 31 mei is er geen dienst bij ons, maar gaan we met zijn allen naar de Mauritiuskerk in IJlst. Het belooft een hele mooie ochtend te worden over het thema 'Samen zijn'.

Meer informatie in de volgende nieuwsbrief, maar noteer alvast: zondag 31 maart om 9.30 uur verzamelen in de tuin van de Mauritiuskerk. Vervoer nodig? Schiet even iemand van de kerkenraad aan.

Indrukwekkende 3 en 4 mei



We hoorden veel positieve reacties op de dienst van zondag 3 mei, over het thema vrede. Voor het Ringblad had ik een terugblik geschreven die helaas niet is geplaatst. Daarom nu maar in de nieuwsbrief: 'Het was een initiatief van Cees Zeldenrust, één van onze organisten. Het werd een hele bijzondere en indrukwekkende dienst. Rake woorden van Ludwine en prachtige muziek. We zongen, we luisterden naar de zang van Froukje Stellingwerf en Klaas van der Goot, we hoorden Syb van der Ploeg zingen vanuit de Broerkerk, en ons orgel (met natuurlijk Cees als organist) bleek vredesliederen uit vele culturen aan te kunnen, van traditioneel tot gospel en ballades. Bij de koffie na afloop werd er dan ook volop nagepraat, maar het was zo'n dienst die ook nog lang daarna bij je blijft.'



Op de foto boven ziet u het prachtige boeket dat Tjerie en Tryntsje maakten voor de herdenking op 4 mei. Die was ook al zo indrukwekkend. Zo las Betty Wiegersma een brief voor die Sjirk M. Westra schreef vanuit een werkkamp in Duitsland. Concordia speelde, en elk jaar is het bijzonder dat dan de kikkers in de sloot achter het kerkhof mee gaan kwaken. Ook de twee minuten stilte raakten ons opnieuw: je voelt de zware gedachten van iedereen.

Na het Wilhelmus kon iedereen in de kerk foto's uit het archief van Oer de Gaastmar bekijken en op de tafel vóór in de kerk een kaarsje aansteken. En dat hebben ruim 100 mensen gedaan!! De tafel stond vol met brandende kaarsjes. Iets waar we ook weer stil van werden.

Kerk op vakantie

Gretha en Cees de Jonge waren in de Nicolaaskerk in Wiuwert en stuurden de foto van het orgel toe. Natuurlijk hebben ze ook de beroemde mummies bekeken, daar vond ik een foto van op de website van de kerk. Veel dank voor deze bijdrage aan de rubriek Kerk op vakantie!



Sterkte met de examens!

Als ik goed ben geïnformeerd, beginnen Amy Sunderland, Evelien van Netten en Jelte Zeilstra met hun eindexamen.

Zet hem op alle drie, het hele dorp wenst jullie veel succes!

Ik heb even op internet gezocht naar tips tegen examenstress. Deze vond ik de mooiste.

De 4-7-8 methode: Adem 4 seconden in door je neus, houd 7 seconden vast, en blaas 8 seconden langzaam uit door je mond. Dit is de 'resetknop' voor je zenuwstelsel.



Spreek van de week

U hebt vast wel gehoord van Lúd: het optreden van 1100 blazers en 1100 zangers op 30 mei in het WTC in Leeuwarden. Ik kom er nog wel op terug, of kijk even op www.lud.frl. Maar waar het nu even om gaat: een aantal repetities voor het optreden worden georganiseerd in de sporthal van Bolsward. Daar zag ik op de muur deze prachtige spreuk:

Van een schouderklopje heeft nog nooit iemand een blessure opgelopen.

Nogmaals de blomkemerik

Toen ik de nieuwsbrief bijna af had, kreeg ik van Tryntsje en Attie nog een paar mooie foto's binnen. Ze waren bij Menken in De Hommerts om planten en vijf zakken modder voor de blomkemerik op te halen. Op de foto's links en midden ziet u hoe feestelijk dat eruitziet. En wist u dat we vanwege het goede doel niet hoefden te betalen voor de planten? Zo gaat bijna de hele opbrengst van morgen ook echt naar Ghana. Op de foto rechts krijgt diaken Dieuwke les van master Willem. Zo kan ze morgen de foto's van het project in Ghana op het scherm in het lokaal zetten. Baukje Ykema is bezig met het inpakken van de prijzen voor de loterij, en diakenen Klaas en Gerlof zetten alles klaar. U ziet het: we zijn er volop mee bezig. Kom dus allemaal morgen en maak ons los!!





Ik ga nog even door, ik heb nog zoveel mooie foto's gekregen. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze abrikozenbloesem met op de achtergrond rozenblad? In de tuin van Froukje Hofstede. Prachtig dat roze. Ik heb altijd het idee dat de tuin van Froukje de ark van Noach is, maar dan voor planten. Ze heeft ongelooflijk veel soorten in haar tuin staan. Voordeel is dat ze het hele jaar door foto's voor in de nieuwsbrief kan sturen.

Overigens: hebt u ook een mooie foto? Stuur hem naar anneke@marsicht.frl, dan komt hij in de nieuwsbrief.

Vrienden

Waar ik deze vond, weet ik niet meer, maar het doet er ook niet toe. Rake uitspraak toch?



Hond en tot slot

Tot slot deze foto, die Ludwine opstuurde. Gemaakt in Oudega, maar dat rekenen we voor deze keer goed. De hond van v.d. Werff ligt heerlijk achter op de shovel of wat het dan ook voor voertuig is. Hij kijkt belangstellend naar hond Noeka die met Ludwine aan het wandelen is, maar hij ligt veel te lekker om overeind te komen. Een mooie foto om u een goede week toe te wensen. Tot de volgende nieuwsbrief! Anneke van Mourik

